



Doktorinnan Kjellin och fru Nilsson i ett av sovrummen.

## Präst räddade drunknande och fick impulsen till "Hemmet"

Visste ni, att det finns en förening här i stan, som fyller en så viktig mission som att ge kost och logi åt arbetsökande kvinnor — och detta för endast 1:50 per dygn!

Det är möjligt att ni inte haft en aning om dess existens, eftersom den föredragit att arbeta tillbakadraget men effektivt. Den imponerar destomer som den visar sig uppbyggd efter sådana principer som helst bör gälla för en dylik verksamhetsform; enkelhet, ordentlighet och prisbillighet.

Den kallar sig "Hemmet för arbetsökande kvinnor" och är belägen två trappor upp i huset Kungsholmsgatan 8. Där tar föreningens ordförande, doktorinnan Sigrid Kjellin, och Hemmets husmor, fru Nilsson, emot oss.

Det första vi får veta är, hur impulsen till den här verksamheten föddes. Och det gick till så här:

### Landsortsflickas öde i storstaden.

På 1880-talet verkade i Stockholm en fransk präst vid namn Henri Bach. En kväll när han var på väg längs Strandvägen, hördes plötsligt ett gällt skrik. Det kom från Strömmen till. Han hej-

dade sig och skyndade i väg åt det hållet varifrån ropet hördes. Det visade sig, att en ung flicka kastat sig i vattnet i avsikt att dränka sig.

Henri Bach lyckades rädda henne och förde henne med sig till sitt hem. Där berättade flickan för honom, hur hon drivits till sitt förtvivlade steg.

Det visade sig, att hon egentligen hörde hemma på landet men sökt sig till storstaden, lockad av den som utman och av ovederhäftiga uttalanden om all dess härlighet. Det lättanskaffade arbetet hade hon inte sett till. Pengarna var slut. Hon stod absolut ensam och rådvil. I sin övergivenhet såg hon sig ingen annan utväg än —

Händelsen väckte hos Bach en önskan att inrätta en plats, dit kvinnor i sådan belägenhet kunde söka sig och bli hjälpta. En handlingens man som han var hyrde han tillsammans med sin släster en tvårumslägenhet på Artillerigatan för detta ändamål. Där började de båda i den omfattning de förmådde att förverkliga hans plan på en tillflyktsort för hjälpbehövande kvinnor.

### Drottning Sofia beskyddade "Hemmet".

Rörelsen vann anklag och fick stöd från högre ort. Genom drottning Sofias förmedling tilläts Bach ta upp kollekt för sin verksamhet i en del kyrkor. För övrigt hade han endast att lita till egna medel och enskilt bidrag.

Så såg de första konturerna till Hemmet ut. Det var den osminkade verkligheten, som föranlett dem, och att de inte bleknat med åren bevisas bäst av den omfattning, som föreningens arbete har i dag; 3.858 sängplatser har beretts åt 352 gäster och 8.113 måltider har serverats under det senaste gångna arbetsåret.

Ändå är det inte efter moderna förhållanden stort. De nya lokalerna är visserligen större än de ursprungliga men man kan inte ta emot mer än allra högst tjugu gäster per dygn. Sovrummen är tre och förutom bädd disponerar varje gäst 1 nattduksbord, 1 stol, 1 byrålåda och en del i garderob. Dessutom har hon tillfälle till bad och möjlighet att få klädvävten ordnad.

Maten lagas på Högalids Vårdhem och transporteras till Hemmet varje dag. Måltiderna serveras i matsalen, som

också får tjänstgöra som sällsapsrum. Här finns tillgång till radio, tidningar, instrument och — symaskin för den som skulle behöva det. Varje vecka anordnas samkväm, gärna med underhållning av något slag.

Två mål om dagen ingår i priset, men dessutom brukar det finnas något att hämta ute i serveringsrummet om kvällarna. Det blir alltså en extra portion, som man åstadkommer av de andra måltidernas överskott.

Hemmets skötsel omhändersas av fru Nilsson, som har ett biträde till hjälp. Dessutom åligger det varje gäst att bädda sin säng och utföra den lilla syssla, som tilldelas henne varje dag, såsom t. ex. damning. Detta samarbete brukar gå smärtfritt och tyder på ömsesidig förståelse och uppskattning.

Vem är det då som söker sig hit? Tänk nu inte för ensidigt, för det är alldeles fel! Här bor gymnastikdirektören vid sidan av hembiträdet och guvernanten jämte fabriksarbeterskan.

— Ja, vi har alla möjliga sorters folk, bekräftar doktorinnan Kjellin. Och alla åldrar, från under tjugu och till sjuttio-åttioåringar.

Vår huvudsakliga uppgift är, fortsätter hon, att kunna bereda tillfälligt husrum åt kvinnor, som av en eller annan anledning står utan bostad, tills de hunnit skaffa sig en sådan. I allmänhet beräknar vi vistelsen här för varje gäst till en tre-



Biträdet har ett stort och bra kök att arbeta i. Här tittar hon efter om äppelkrämen är färdig.

fyra dagar. Vi kan alltså inte ta emot några långliggare.

Först och främst gäller vår verksamhet dem, som kommer till Stockholm från landsorten för att söka arbete här och sådana, som av en händelse blivit arbetslösa. Men tar också hand om patienter, som skrivs ut från sjukhus och inte har sina förhållanden så ordnade, att ett hem väntar dem. Vi samarbetar bl. a. med alla sjukhusens kurorter, Barnavårdsnämnden, Vita Bandet och Stadsmissionen.

De sjuka, som kommer hit, försöker vi hjälpa till rätta så att de får vård. De som söker arbete, gör vi vårt bästa för att bistå med råd och upplysningar.

Om vi har något understöd? Ja, under kapten Lagercrantz tid — han var föreningens ordförande i 47 år — ordnades det någon gång på 1920-talet så, att vi fick ett årligt bidrag från Fattigvårdsnämnden. Dessutom har vi tillgång till några privata fonder.

"Hemmet" framförallt ett hem.

Men överhuvud taget måste vi lita till



Inkokt makrill med pepparrotsgärde.  
Majsenkräm med sylt.

### Makrillen.

Rensa makrillen på vanligt sätt och koka den i en lag av 1/2 l. vatten, 3/4 msk. salt, 1/2 msk. utspädd ättika, 3 vitpepparkorn, 1 skiva gul lök, 1 lagerblad och dill. Skär makrillen tvärs över i lagom stora bitar och lägg dem bredvid varandra i en kastrull eller stekpanna. Häll den kokande lagen över och låt makrillen koka i 10 min. Ta upp den med hälslev. Slla lagen och tillsätt 3—5 blad (ett par del.) gelatin, vilket förut legat i kallt vatten en stund. Garnera makrillbitarna med dill och håll sedan över lagen, som får stelna. Det serveras med kokt potatis och

### pepparrotsgärde.

Till ett par del. grädde tillsättes litet utspädd ättika. I annat fall användes sur grädde. Sedan smaksättes grädden med litet salt, vitpeppar, socker och riven pepparrot.

### Majsenkräm.

Koka upp 1/2 l. mjölk, tillsatt med 2 msk. socker. Rör ut 30 gr. majsen i litet mjölk och tillsätt detta under vispning. När krämen kokat upp lyftes kastrullen av elden och 1 gula och 1 msk. vaniljsocker tillsättes. Häll krämen i en vattensköljd form och låt den stelna. Serveras uppstjälpt med sylt eller saftsås.

det enskilda intresset för oss. Gåvor av olika slag är hjärtligt välkomna — vi behöver linne och husgeråd och mycket annat. Vårt mål är enkel komfort och ändamålsenlig. Att vi fyller ett behov har ju utvecklingen visat. Och det är inte bara att kunna bereda tillfälle till mat och husrum som betyder något. Det är också det, att bland vårt klientel ofta finns sådana människor, för vilka det betyder en oändlig lättnad om det finns någon, som de kan anförtro sig åt och som lyssnar till dem. Vad vi framför allt vill är, att de kvinnor, som kommer hit, verkligen skall känna att de har ett hem här, slutar doktorinnan Kjellin.

Det förefaller en utomstående som om man på bästa möjliga sätt försöker förverkliga denna önskan. Hemmet är ett litet bevis på hur social enskild kraft kan samarbeta till människornas bästa. Och en illustration till den allmännyttiga verkan, som kan följa av ett slumpartat sammanträffande — i detta fall en präst, som räddade en ung människa från att drunkna.

Bo—



**GEVALIA**  
KVALITETSKAFFE

med kraftig Columbiasmak  
i arombevarande emaljkartonger  
med innerkapsel av aluminium samt  
i vacuumburkar.

**E K Ä N G E N**  
SALTSJÖ-DUVNÄS

Vackra, välbekänta tomter. Goda kommunikationer. Vatten och avlopp. — Liten kontantinsats. Förmånliga amorteringsvillkor.

Byggnadskreditiv.  
15 min. med buss från Folkungagatan.

**OSKAR HARNESK**  
Tel. 16 11 51. Vis. tomterna.  
Ring 16 28 52 för närmare upplysningar.