

Horse!

1974 02 27

### TERMINSBERÄTTELSE HÖSTEN 1973

Gubbängen Mycket folk på torget början av hösten. 60-70 ungdomar blandat arbetslösa och även andra unga. Polisen gjorde regelbundna turer och körde bort ungdomarna, men dom kom tillbaka när polisen försvann. När gården öppnade försvann de från torget och in på gården och ungdomshotellets trappa. Hotellet tillsatte vakter, och gården fick ta hela problemet på sig. Gården fick jobbigt och tyckte dom kunde fått lite mer stöd och hjälp från Behandlingsgruppen. Gården stängdes i slutet på terminen på fredagarna.

Tallkrogen: har varit lugnt och fint. Inga ungdomar ute i området. Gården fungerar bra, alltid aktiviteter på gång.

Svedmyra: har också varit lugnt. Vi vet att det finns ungdomar i källarlokalerna, men ännu har vi inte fått grepp på vad de finns.

Sportstugan och området däromkring.

På fredagarna är det en enorm samling av ungdomar från olika delar av söderförorterna, mest märkbart var detta i början av hösten, många yngre ungdomar.

Stämningen var dock god, trots den belastning som detta har inneburit för stugans personal där har dom skött det hela mycket fint.

Sköndal norra. Lugnt i området. Träffstugan fungerar fint som samlingspunkt.

Sköndal fick bämning av Farstaproblemen under en period och måste stänga ett par fredagar. Området är lugnt. Vid puben stängningstid kan det vara lite rörigt vid torget.

Veckoområdet är det lugnt ute men Morgengården har varit mycket belastad. Det har kommit ungdomar från andra områden och det har blivit särskilt besvärligt genom att många ungdomar från Farsta och Sköndal kommit till fredagsdiscoteket.

Hökarängen Fagerlid fungerar under hösten men en del ungdomar höll till i en närliggande lägenhet och kunde dricka sig ganska berusade innan de kom ner till gården vilket skapade svårigheter i verksamheten.

I T-banan var det särskilt fredagar några äldre öldricken ungdomar som höll till för att senare på kvällen åka till stan för att besöka discotek.

24:an har öppet 3 kvällar i veckan. Där har varit lugnt och fint både ute och innanför. På dagen har vi verksamhet för yngre ungdomar som skolan har problem med. De är oroliga och vi får troligen mycket arbete med dem i framtiden.

Jag har haft samarbete med lärare, skolkuratorer, skolpsykologer, skol-sköterskor, polis, SL-personal och fastihetskötare.

Kerstin Thorn

### Högdalen

Under vårterminen har jag huvudsakligen varit på Högdalen. Det har varit en mycket jobbig tid, att få en någotsånär öl- fri gård kostar på både för Ungd. och Ledare, en sak våra kära profstyckare borde vara med om innan dom gör sina generella uttalande.

Vi började vårte#. med två vakter i porten, detta skapade bråk från första början, ungarna slogs med varann, mot vakter, det var ett enda sammisurium. Slutet av januari stängdes gården för ombyggnad, cafe och hall ändrades om. I februari när vi åter öppnade var det med fyra vakter i porten pr.kväll, det var en svår sits vi stod i, dels måste dom yngre få tillträde till gården, samtidigt som vi ville att gruppen 16-18 år också skulle få lite känsla för gården.

Gården försökte att möta ungd. men i den sits vi båda satt, blev läget spänt. Man kan inte komma ifrån att det lätt kommer in prestige i sådana här lägen. Vi sa ingen öl, ungd. öl. Dessa två argument ger som Du förstår ingen dimension i våra samtal.

Under Mars mån. kom två representanter från Ungdomsstyrelsen ut för att ta en diskussion med ungdomarna och ledare, dels skulle ölfrågan upp och varför man har vakter.

Detta möte hade både ungd och ledare sett fram emot, men när kvällen kom så blev det lite spänt den första timmen. Vad vi ville med denna träff var att ungdomarna skulle få en inblick i andra beslutande funktioner, att inte gården själv kan göra sina regler och bestämmelser. Jag tror också att ungdomarna förstod detta, men inte ville erkänna det.

Ett misstag vi gjorde var väl kanske att vi inte mer hade hjälpt ungd. i hur ~~dem~~ skulle formulera sig.

Gården stängde för sommaren 21/6 och vår kära lastbrygga var flitigt besökt under dom varma kvällarna. Under sommarmån. var många ungd. borta, en del tågluffade, andra på gottland och Danmark .

Under vårterm. var jag ute rätt mycket med gruppen från Gillebacken, Vidare satsade vi i Yngreverk. och gården på föräldrakontakt, det gick urdåligt, till yngreverk. kom det endast tre stycken mammor, papporna är här som i skolan lyst a med sin frånvaro.

Vid T-banan har det lättat betydligt, om det beror på ombyggnaden, eller polisens intensiva bevakning vill jag inte uttala mig om, personligen tror jag det beror på att ungdomarna inte vill sitta på polisstationen. Under sommaren var även här stamstället "slänten" välbesökt, men inga större kontroverser med ordningsmakten uppstod.

En till två dagar i veckan var vi i Farstanäset med gruppen från Gillebacken och seglade optimist.

ÖNSKAN ATT VI FÅR EN EGEN OPTIMIST VID FARSTANÄSET

Gården hade uteverksamhet med bollspel och andra doningar.

Vid höstterminens start fick vi två nya föreståndare på Rågsved, detta gjorde att jag var mycket inne på gården, och fredagarna under hösten har jag för det mesta varit utanför och inne på gården.

Den samarbetsgrupp som vi haft på Rågsved har även fungerat detta år jätte bra som jag ser det. Vi la fram våra tankar i en rapport i oktober månad och fick politikeri olika nämder att ta ställning till denna. Den har vunnit större gehör än vad jag hoppats, många är nöjda andra är mindre nöjda. Jag hänvisar dig till vår rapport som Du fått.

Det mål vi haft tycker jag vi kommit en bit på väg med, vi har ju velat få igång en diskussion om situationen i Rågsved.

Ervallakroken, Gillebacken, Stövargatan och Vallhornsgatan är dom ställen som varit mest aktuella, det har varit ungar i källarkontor, många av dessa ungar finns på gården och i yngreverksamheten under andra kvällar i veckan, att man har varit i källarna har mest varit för att få sitta i fred som dom säger, Inget tinner har varit med i bilden, däremot öl.

## Hagsätra

Hagsätra har det mest varit äldre gruppen som jag haft kontakt med, under vårtermimen. T-banan är och förblirtroligen deras fasta mötesplats.

Under Mars mån. började gården köra med åldersgräns på fredagarna max 16 år. Det blev jobbigt i porten och ungdomarna som velat ha det så här fick svårt att stå upp för vad dom sagt. Vad gården också ville med detta var att få dom yngre till gården, dom äldre var rätt så dominerande och missbruket var rätt utbrett.

Till Hösten kom Barbro igen, eftersom Barbro varit på Hagsätra förut så blev det inga omställningar. Det startades åter intensiv i Hagsätra men det var inte så mycket där så den lades ner i december.

På Lerbäcksgård finns en grupp på 20 st. ungar mellan 10-13 år som med hjälp av en mamma som talesman försökt att få ett cykelstall till kvarterslokal, men så det gick inte för sig så hyresvärden. Då gjordes en skrivelse i november till parkleken om en förfrågan huruvida dom kunde bygga om den lekplats som finns till bollplan. Som Du vet så mal kvarnarna sakta i dom kommunala verken, så vi väntar ännu på svar.

Många av Hagsättras ungdomar går på fredagarna till Rågsved, så där fortsätter man att köra tillsammans fredagar även vårterm.74.

Aktuella addr. i Hagsätra har varit Lerbäcksgård, Vedervågsslingan, och Vintrosagatan, på alla ställen har jag fått kontakt med ungar, här som i alla andra områden i mitt område är dess ungdomar förankrade till gården.

Sammanfattningsvis kan jag säga att det mest har varit ungar som inte haft åldern inne för att gå på gården och dom som varit för gamla. Kontakten med åldersgruppen 14-16 år har jag mest haft på gården.

På sätt och vis känner jag mig som om jag knöt opp svansen på mig själv Om vi ser till åldrarna vi ska jobba med 14-20 år , hur kommer detta att ställa sig när integrationen är helt genomfört. Då har vi en enda förvaltning och uppdelningen i åldersgrupper är slut. Barnavårdsbyrån börjar redan att ta bort åldersgränserna, själv börjar jag undra om jag stirrat mig blind på 20:års sträcket, och därför glömmer bort att det kan vara jobbigt även efter 20 år

Den tid som funnits har jag delat upp i tre fält  
Inne på gård, som varit rätt kontinuerligt,  
Gruppkontakat ute i området, som mest varit i T-bana och källare  
Ungdomsgårdsutredningen som man inte får förglömma, den har tagit en massa tid för mig, dels under utredningens gång och remissdiskussionen  
Samarbetet med Skolan har blivit mest genom kuratorn, Lekparken har inte funnits så mycket tid till.

*Anna-Lena*

*Kenneth Eriksson*

Sommaren 1973 var det tämligen lugnt i parkerna, en del ungdomar hade dragit sig in till Humlan. När man gick runt i området träffade man på en del ungdomar, flest flickor, som inte visste vad de skulle hitta på. Deras kompisar var på semester eller på landet.

De gick och väntade på hösten när folk kom hem igen. Genom att bestämma träff med flera ensamma, kunde man sammanföra dessa. Jag gjorde några badresor plockade med 3 á 4 st, varje gång, sedan när de hade fått bekanta sig, kunde de följas åt och bada och allt blev så mycket roligare. Det är inte alltid så lätt när man har sina kompisar som man umgås med dagligen, både i skolan och på fritid och vips så är man skingrade. Några ungdomar man träffade ville ha hjälp med att söka arbete andra med att beställa tid hos sociala.

Så nålkas hösten och man börjar att söka upp sina gamla träffpunkter, så hade även Bandhagens äldregång gjort. Väntade på att deras lokal skulle öppnas. De kunde vara 30 á 40 st varje kväll. Men eftersom de flesta hade fått egna lägenheter och arbete bestämdes att lokalen ej skulle öppnas.

Vi tyckte det var dags att de mognat även på den punkten. Jag var där och förberedde dem på stängningen. Motiverade detta ställningstagande med att de nu hade möjlighet att bjuda hem kompisar till sina egna lägenheter och umgås där lite mera vuxet. Några ifrågasatte om jag inte var riktigt klok, som inte fattade att de ansåg sig inte klara detta. Det skulle bara leda till en massa klagomål från grannar och så kanske de inte hade någon lägenhet längre. Andra talade om att de hade skaffat sig en massa prylar och var rädda om dessa, var rädd att någon skulle förstöra något för dem. Jag tyckte väl att sådana vilda fester behövde de väl inte ha för sådana saker hände ju inte i lokalen. Hur tokigt det än låter tyder det ju i alla fall på en viss mognad. Trots att många av dessa varit Svenssonhatare tidigare kunde man klart höra vart de var på väg.

Ledarna som tidigare arbetat i lokalen och hade en mycket fin kontakt med dessa ungdomar fick under en tid arbeta utanför lokalen. Det fanns en del praktiska saker att lösa. Äldreungdomarna hade lite pengar kvar i sin kassa. De hade varit måna om att ha pengar för div. inköp genast på hösten.

Om man nu stängde lokalen skulle pengarna i någon form gå tillbaka till dem. Först bestämdes de sig för att bilda ett bolag och köpa obligationer för pengarna, några fick då i uppdrag att taga kontakt med banken för att höra hur man skulle ordna en sådan sak. Efter mycket diskuterande framkom att de inte trodde detta skulle gå i längden. Några kom då på idén om att köpa penninglotter för pengarna och så skulle alla träffas den 15:de för att gemensamt se om det fanns någon vinst som skulle fördelas.

Dagen efter hade de bordlagt även detta, risken var allt för stor ansåg de att det ej blev någon vinst och alla pengar var förlorade. Vi kom då överens om att öppna lokalen en kväll och göra en avskedsfest för pengarna. De tyckte då att det var ett bra förslag. Den kvällen kom 80 st för att äta och säga adjö till ledare och lokal. Även de som tidigare vuxit ifrån lokalen, kom denna sista kväll. En mycket fin kväll! En viss rädsla kom från många håll att nu skulle det bli besvärligt för ungdomsgården, de kom säkert att gå dit istället.

Men äldreungdomarna har respekterat att de varit för gamla för den sortens verksamhet.

## Stureby

Redan år 1970 var en stor grupp ungdomar engagerade, med att försöka få fram en u-gård eller lokal i Stureby, som helt saknade sådan.

Anna-Lisa Hultin som då var fältass i området och jag fick då i uppdrag att samla dessa ungdomar till en träff.

Första träffen ordnades å Enskede u-gård dit vi förflyttade ungdomarna. Där valdes en arbetsgrupp ut bland ungdomarna, som med hjälp från vår sida skulle tillskriva förvaltningschefer, politiker samt andra intressenter i ärendet beträffande lokalfråga.. Många träffar hölls med ungdomarna samt inbjudna representanter.

Efter en motion mars 1971 i kommunfullmäktige av Gösta Schön och Inger Båvner (Tjänstutlåtande i ärendet bifogas.)

Resultatet av ungdomarnas arbete blev att ett par ungdomar tillsammans med Bengt Lindfors och Holger Person fritidsavd. samt Anna-Lisa Hultin gemensamt skulle se på anvisad tomt vid Bastuhagsv - Bäckaskiftsvägen. Detta ingav ungdomarna förhoppning om att deras arbete rönt framgång. Eftersom tiden gick och inget hände i ärendet, tog ungdomarna förnyad kontakt men blev då upplysta om att pengar saknades till byggnation.

Som nuvarande fältass. har jag sökt efter lokal i området för att kunna ordna gruppverksamhet för ungdomar, samt för expeditionen.

Ett erbjudande om nuvarande lokal å Bäckaskiftsvägen 21 kom till fritidsavd. och den förhyrdes. Lokalen var i dåligt skick och måste repareras. Reparationerna har tagit lång tid bl.a. därför att hyresgäster i området klagat genom insändande av namnlistor. Någon verksamhet har ej kunnat komma igång, annat än att jag tagit ner någon grupp för samtal, gjort lite batik, bakat bullar och fikat. Inte vid något tillfälle har hyresgäster klagat.

Nu börjar lokalen ta form och planer för verksamhet bli aktuella.

Genom att i första hand ordna träffar med hyresgästerna och informera om hur lokalen skall användas, (att även pensionärerna kan få låna lokalen för träffar) är min förhoppning att verksamheten genom samarbete ska kunna utgöra en trivselsefaktor i kvarteret.



## Örby

Som jag tidigare omtalat var det relativt lugnt i parkerna under sommaren. Tidigare år har det samlats mycket ungdom med div. missbruksproblem i Örby Slottspark. Endast en kort period i början av sommaren var det lite stökigt där. Jag har framfört till Parkleken att jag tyckte de skulle ordna verksamhet i en hörna av parken. Det verkade inte omöjligt att de skulle kunna förverkligas. Likaså, framförde jag till Parkteatern att jag tyckte det var en stor miss att man inte spelade teater i Slottsparken. Till min glädje fick jag återkommen från semestern höra att det vid ett tillfälle hade spelats teater i parken, vilket hade varit mycket uppskattat.

Farhågor för framtiden när det gäller denna fina park framförs av både vuxna och ungdomar enär Slottet är sålt till ambassad åt Nordvietnam och det ryktas att man skall bygga en ny park ovanför Brännkyrka kyrka. Denna park måste ju ner betraktas som en park för nya Solberga. Örby blir ännu fattigare på grönområde. Ungdomar uttalar sig om att om det ej varit förut kravaller förut i Örby så ska det bli då.

Ingrid Isberg