

Marieholm, den 12. Juli 1945.

Till

Stockholms Stads Kommitte för statslösa Flyktingar.

Med anledning av mitt samtal med Dr. Misraeli i Mosaiska Församlingen får jag härmed vördsamt meddela följande;

Jag Simon [redacted] är född den [redacted] 1924 i Mannheim i Tyskland. Min fader Hermann [redacted] var anställd hos I.G. Farbenindustries Anilinfabrik i Ludvigshafen såsom kemisk ingenjör. Min moder hette som ogift Frida Frymeta [redacted] och var hemmahörande i Hannover.

Vid 6 års ålder började jag i folkskolan, där jag gick i 5 klasser. Därefter började jag i Lessings Realgymnasium, där jag gick de tre första klasserna. I Realgymnasiet läste jag följande ämnen: Latin, tyska, franska, engelska, matematik, fysik, kemi, samt historia. De sista två åren var dock undervisningen mycket nazistiskt betonad och många timmar måste ägnas åt nationalsocialistiska studeier. Tyvärr ha mina betyg från Realgymnasiet förkommit. Det tillgick på följande sätt.

Jag var på besök hos min faders bekanta i Hamburg den 26 febr. 1940, då jag helt plötsligt fick veta, att jag två dagar senare per flyg skulle resa till Danmark. Mina föräldrar meddelade att mina legitimationshandlingar jämte bagage skulle sändas efter mig så snart sig göra lät. Jag erhöll emellertid aldrig mitt bagage. Så kom jag alltså till Danmark, blott medförande mitt pass, 20 kr. samt en liten väska.

Denna utresa möjliggjordes genom Kvinnornas Internationella Liga för Fred och Frihet. Denna Liga skaffade mig även uppehållstillstånd samt arbete i Danmark. I Danmark arbetade jag i jordbruk hos Dir. A. Jensen Clemenshøj Tømmerup pr. Kalundborg. Hos honom fick jag tillfälle att vistas 4 månader på Niels Bucks gymnastikhögskola, samt 2 månader på Ubberup folkhögskola.

Den 1 oktober företog tyskarna sin bekanta rassa efter judar i Danmark, varför jag måste fly till Sverige. I Sverigetillbragte jag de första månaderna i ett flyktingläger, varefter jag fick plats som textilpraktikant vid Marieholms Yllefabriks A.B., där jag fortfarande arbetar.

Jag ämnar nu söka inträde vid Borås Textiltekniska Institut, för att där genomgå en ettårig kurs för väveritekniker. Då jag under denna tid ej förtjänar något, är jag fullständigt beroende av eventuella stipendier för att kunna genomgå denna kurs.

Jag har sökt stipendium hos Edvard och Sophi Heckschers stiftelse, men erhöll ej något, emedan de endast delar ut stipendier åt dem som som erhållit stipendier av dem tidigare.

Då skolan börjar den 15 augusti vore jag mycket tacksam om jag kunde erhålla stipendium hos eder.

Högaktingsfullt

L. Linn

intäcke omöjligt
enl. Mosaiska förs.
meddelad därifrån.