

286) Arkitekten John Arvid Sjökvist, som bor å huset
n:r 1 Strandvägen 1 trappa upp:

Sjökvist har, efter det han förvisast den näsduk,
som var virad om det å automaten n:r 19 Drottninggatan
anträffade betsmans handtag och krok, förklarar, att
han bestämt igenkände denna näsduk såsom sin tillhörig-
het. Han hade inköpt den sålunda anträffade näsduken
tillika med 5 andra näsdukar af samma sort, troligen i
september månad 1908 i Berlin. Näsdukarne hade då icke
varit försedda med monogram, utan hade Sjökvist själf
ritat ett sådant, som därefter broderats å näsdukarne.
I anledning af att han själf gjort monogrammet för sin
egen del, vore han fullkomligt viss på, att näsduken
tillhörde honom.

Sommaren 1909 hade arkitekten Sjökvist vistats hos
sin fader och den öfriga familjen, å faderns villa vid
Karlsudd inom Östra Ryds församling af Stockholms län.
Den tomt, å hvilken faderns villa är belägen, gränsar
omedelbart intill den tomt, å hvilken skepparen Johan
Erik Anderssons stuga, i hvilken Ander bott sedan novem-
ber månad och till sitt anhållande, är belägen. Något
stängsel förekommer icke ens mellan dessa två tomter;
och brukade skepparen Andersson med familj, som icke
har särskild väg från sin stuga, till stora landsvägen,
alltid gå öfver Sjökvists tomt, där en väg funnes
snevt söder om Sjökvists villa ut till stora landsvägen.
I närheten af skepparen Anderssons stuga ligger äfven
Sjökvists båtbygga.

Arkitekten Sjökvist hade bott på villan ifråga un-
der förra sommaren till i september månad förra året;
och hade han efter denna tid varit ute vid ett par till-
fällen och tillsett villan.

Näsduken hade Sjökvist förlorat på okänt sätt.
Han hölle för mest troligt, ått han antingen tappat
densamma under sommaren eller hösten på villaområdet och
ått den där upphittats eller ock ått han kvarglömt näs-
duken i någon af de tre båtar, som fadern hade förtöj-
da vid båtbyggan. Möjligheten vore häller icke ute-
sluten, ått näsduken tillgräpits i villan.