

Annette.

10.4.1940.

Köster behöver ett hembitråde för att städa hans våning 2 tim om dagen mellan kl 12.00 och 14.00. Hans nuvarande slutar den 15. Själv är han aldrig hemma vid den tiden, hon har också en nyckel av sådant slag, att jag tror det skulle vara lämpligt om Ni skaffade honom en städerska. Jag har lovat honom att tala med den hushållerska, som jag hade för 3 år sedan. Den unga flicka, som Ni skulle vilja utse, kan säga att en god vän till henne "fröken Johansson" har föreslagit henne detta arbete därför att J. har en anställning som hembitråde i en familj. "Fröken Johansson" skulle då vara det förmenta fruntimmer med vilket jag talat och, som skulle svarat mig, att hon själv inte kunde acceptera erbjudandet, men skulle skicka en väninna direkt till K. Hon skall i så fall tala med K senast den 14. Det är nästa söndag. K. känner någon på Danska Leg.

Det var Köster, som skaffade Adachi en sekreterare, fröken Kastrup, svenska, modern engelska 22 år. Hon har emellertid inte arbetat för K., utan det var tyske pressattachéen, som rekommenderade henne till K.

Adachi tror att Sverige skall komma i samma läge som Tjeckoslovakien, d.v.s. bli ett tyskt protektorat om det inte fogar sig i Tysklands villkor: Att inte göra gemensam sak med Ryssland (Kollontays besök på UD igår). Han talar redan om Sverige som en tysk provins. Han påstår: att det är fråga om en månad när Sverige upphört att existera som fri nation.

Hirata, japansk chargé d'affaires här telefonerade igår till A-i för att meddela honom nyheter om Norge, som en norrman i Oslo, japansk honorärkonsul där, meddelat honom telefonledes.

Hensel talade också om tyska krav på Sverige, svaren på dessa skulle bli avgörande för Sveriges frihet och fred. Icke desto mindre säger han, att regeringen aldrig kommer att be Ryssland om hjälp.

Man talar också mycket om en rysk framstöt över Nordsverige för att komma fram till Narvik.

Kitty von Krusenstierna har på en restaurang gjort bekantskap med en engelsk flyglöjtnant 24 år gammal vid namn Davidson, fadern dansk och modern norska, som just kommit tillbaka från Finland, där han, opererande på alla fronterna nedskjutit 5 ryska plan. Han är i besittning av ett danskt och ett engelskt pass. Av det senare skulle han begagna sig om tyskarna skulle kommit till Finland. Intresserar han Er?

Whitehead - som varit här 5 månader - och Scotch - som varit här något kortare - äro likaledes engelska flygofficerare men antagligen av högre rang än D-n, emär de äro äldre. De äro i Sverige i engelskt uppdrag, officiellt för att studera "någonting om olika flygplantypers ha-stighet" (enl v. Krusenstierna). Stig v Krusenstierna hennes man, har varit kommanderad under 6 månader i Staben, men hon vet inte i vilken befattning(?).

Antalet utländska bekantskaper, sättet att alltid titta på deras pass och den envstenhet med vilken hon bekräftar (i fråga om flygplan) att hon inte förstår sig på militära saker - ehuru född och uppfostrad i Östersund, "Lotta", samt gift med en ingenjör, som är sergeant i arméen och frivillig i Finland - äro förbluffande drag hos v. Krusenstierna. Intresserar hon Er?