

STOCKHOLMSKÄLLAN

► LÄS MER OM DET GAMLA STOCKHOLM PÅ STOCKHOLMSKÄLLAN: www.stockholmskallan.se

Här finns världens åttonde underverk

■ ■ Världens åttonde underverk är en bok som enligt legenden skapades i förbund med djävulen. En av världens märkligaste böcker, Djävulsbibeln, ligger i tryggt förvar på Kungliga biblioteket.

Text: Marit Holgersson

Den har kallats världens åttonde underverk och överglänser de flesta legender och sagor. Handskriften lär vara den största bevarade europeiska och den innehåller ett stort helsidesporträtt av Djävulen. Kodex gigas, den stora boken eller Djävulsbibeln, skapades enligt legenden av en ensam munk under en enda natt i förbund med djävulen. Myterna kring bibeln är storslagna, men den verkliga historien bakom bokens tillkomst är minst lika spännande.

En av de märkvärdigaste böckerna i hela världen finns i Stockholm. Den kom till Sverige som krigsbyte 1648 under trettioåriga kriget och finns i dag på Kungliga biblioteket. Vikten är jämförbar med en vuxen persons, 75 kilo, höjden närapå metern och bredden är nästan halvmeter. Handskriften omfattar 310 pergament och är det största samlade textverk från medeltiden i världen.

DROTTNING KRISTINA LÄMNADE förvånande nog kvar Djävulsbibeln på slottet Tre kronor när hon abdikerade och gav sig av till Rom. Vid den stora slottsbranden år 1697 ska man, enligt historierna, kastat ut boken ur det brinnande slottet. En olycksalig person ska då ha blivit träffad av bibeln när den föll ner från slottets fönster. Utan denna räddningsaktion hade den för all tid varit borta.

FÖRUTOM EN KRÖNIKA och fyra andra längre texter innehåller Djävulsbibeln en komplett bibel men nya och gamla testamentet och även några kortare texter. Bilden av djävulen illustrerar den del av bo-

” Vid den stora slottsbranden 1697 ska man ha kastat ut boken ur det brinnande slottet, en olycksalig person ska då ha blivit träffad.

ken som handlar om andeutdrivning, men kan kanske också kopplas till de medicinska skrifterna i boken. Några av texterna knyter an till bokens hemvist; ett kalendarium behandlar nämligen dagar man firade helgon och ihågkom dödsdagar för personer i Böhmen, dagens Tjeckien. Troligen kom skriften till under åren 1204-30 i något av de benediktinska klostren. Forskare har lagt fram teorin att skribenten skulle kunna vara en munk som levtt isolerat i en cell och utfört botgörrelse genom att sammanställa heliga skrifter. Förutom texten finns två helsidesbilder, marginalbilder och många vackert målade initialer.

Åren 2007-2008 lånades bibeln ut till sitt ursprungsland och visades i Prag.

Bibeln visas inte för allmänheten och ligger i en monter som är klimatanpassad. Information om bibeln när man behändigt på Kungliga bibliotekets hemsida.



Djävulsbibeln finns i dag på kungliga biblioteket vid Humlegården

FOTO: KB