

Mariatorget



Asaguden Tor kämpar en våldsamt strid med Midgårdsormen i torgets fontän. Fotograf okänd. Stockholms stadsmuseum.

Sommaren 1759 ödelade en omfattande brand bebyggelsen på Mariaberget – från stranden vid Riddarfjärden till S:t Paulsgatan och vidare ned mot Ryssgården vid Slussen. I kvarteren väster om Maria kyrka förstördes ca 300 trähus. Förutom att husen skulle återuppbyggas i sten bestämde de styrande att anlägga ett nytt torg vid Hornsgatan. Torget, som fick namnet Horns Torg, skulle fungera som en extra brandgata.

Några år senare anhöll man hos kung Adolf Fredrik att få ändra namnet till Adolf Fredriks torg. Kungen gav sitt tillstånd men endast på villkor att inga offentliga avrättningar eller bestraffningar fick äga rum på platsen. Torget blev nu ett viktigt centrum för handel med säd, halm, hö och kreatur samt en festplats för kungliga spel och lekar.

År 1777 lät Gustav III uppföra en rännarbana på torget, där både hertig Carl och Axel von Fersen deltog, klädda i gyllene riddarrustningar. Borgargardet använde också torget som exercisplats. Då Gustav III återvänt från det ryska kriget 1790 höll han ett tacktal här inför det

samlade gardet för den goda vakthållningen av staden.

I slutet av 1800-talet upphörde torghandeln och Adolf Fredriks torg förvandlades alltmer till en lummig stadspark med nyplanterade trädalléer. Mitt på torget restes år 1903 fontänen "Tors fiske" utförd av skulptören Anders Wissler.

Vid sekelskiftet jämnades Hornsgatans alla backar ut och de första elektriska spårvagnarna kunde tas i bruk. Flera byggnader måste rivas för att gatan skulle bli bredare. Intill Maria kyrkogård låg den Dauerska malmgården, där Carl Michael Bellman växte upp och i kvarteret Mullvaden hade filosofen och naturforskaren Emanuel Svedenborg sin malmgård.

I samband med sydvästra tunnelbanans tillkomst 1958 var det dags för namnbyte av torget igen. Man ansåg att det fanns risk för förväxling med Adolf Fredriks kyrka på Norrmalm och det nya namnet blev därför Mariatorget.

Tunnelbanestation Mariatorget invigdes 1964.