

Stureby



Tussmötetorpet i början av 1900-talet. Fotograf okänd. Stockholms stadsmuseum.

Stureby har fått sitt namn efter Sten Sture den yngre, som med sin krigshär lyckades besegra Kristian II i Brännkyrkaslaget 1518. Var exakt striderna stod vet man ej, förmodligen i närheten av Brännkyrka kyrka.

Fastighets AB Villahem började 1921 att exploatera området, som då var en skogrik trakt med lantlig bebyggelse. Här låg torpen Tussmötet, Bjule, Skotorp, Långåker, Ektorp, Bäckén och Bandhagen. De var små enkla bostadshus av timmer med kök och rum samt förstuga. Till torpbebyggelsen hörde några uthus med plats för en häst, några kor, gris och höns. Man hade också lite mark för odling och bete samt ängar. Nu är alla torpen borta men flera av dem har fått ge namn till gator i stadsdelen.

Fleritalet villor i Stureby uppfördes i egen regi. Här hade man tillgång till en rad butiker: många livsmedelsbutiker, flera fiskaffärer, konditorier, kiosker, tobaksaffärer, järn- och färgaffärer, ved och kokshandlare m m. Det fanns också post, apotek

och biografen Corso, som hade adressen Tussmötevägen 224.

Ålderdomshemmet Gammelbyn erbjöd många arbetstillfällen. Stadens politiker hade 1923 beslutat att uppföra hemmet till 400-årsminnet av Gustav Vasas intåg i Stockholm. Det stod klart 1930 och fem år senare invigdes Stureby vårdhem. På hemmen bodde som mest ca 1 000 pensionärer, patienter och försörjningstagare. De senare skulle efter förmåga arbeta i köket eller i tvätten, inom snickeri, skomakeri osv. När Landstinget övertog hemmet 1971 ändrades namnet till Stureby sjukhus.

Omkring 1950 tillkom sydväst om villabebyggelsen ett stråk med flerfamiljshus. För många hyresgäster innebar flytten till Stureby en välkommen standardhöjning i form av ljusa lägenheter med kylskåp och badrum samt tillgång till tvättstuga och andra bekvämligheter.

Tunnelbanestation Stureby invigdes 1951.