

# Alby



Nära Alby sjö reser sig den imponerande huvudbyggnaden på Alby gård. Foto 1900, fotograf okänd. Stockholms stadsmuseum.

Det moderna Alby föddes den 13 oktober 1964. Då konkretiserades första gången tankarna på en omfattande bostadsbebyggelse i norra Botkyrka. Stockholms stad ägde sedan länge mark här. Ett avtal om samverkan träffades mellan staden och Botkyrka kommun. Helt nya stadsdelar skulle byggas kring var sin station på den förlängda tunnelbanan. Botkyrkastaden blev föremål för häftiga diskussioner. "Hur pass snabbt kan en kommun växa utan att den bryter nacken av sig?" frågade Dagens Nyheter i en ledare. I Botkyrka kommun fattades dock de avgörande besluten i enighet. Alby färdigställdes tidigast. En stor del av höghusen uppfördes på Albyåsen. Ett mindre antal lägre hus förlades på mark som tillhört Alby gård. På hösten 1970 kunde de första hyresgästerna flytta in.

Huvudbyggnaden på Alby är ombyggd åtskilliga gånger men har ännu kvar en del av sin empirekaraktär från början av 1800-talet. Den vackra gården och den romantiska naturen

lockade då många besökare vilka beskrev Alby som "ljufligt och kärt".

Mest känd av gårdens många ägare är telefondirektören Lars Magnus Ericsson, grundaren av storföretaget Ericsson. Han innehade gården 1895-1913 och gav den dess nuvarande utseende. Ericsson utvecklade under denna tid jordbruket på Alby. Kring gården växte också ett litet industrisamhälle fram.

Albys anor går emellertid långt tillbaka i tiden. Flera järnåldersgravfält och forntida boplatser är utgrävda och på bergen i omgivningarna finns ännu monumentala omkring 3000 år gamla gravrösen från bronsåldern. Då hade dessa tidiga botkyrkabor börjat bryta ny mark för åkrar och ängar och också lärt sig konsten att gjuta i den tidigare okända metallen brons.

*Tunnelbanestation Alby invigdes 1975.*