

Anders 71 bor vid Henriksdalshamnen

Vem är du?

Ja, vad ska man berätta? Jag föddes i Äppelviken och gick som sexåring i Drömstogens skola. Vi bodde på Nyängsvägen i en villa från 20-talet. Mor, far och tre systrar. Jag minns krigsslutet, fönsterluckorna för att stänga ute lamplyuset på kvällarna. Jag har 8-årig folksola, 2 år på yrkesskola (Elektriker) och ingenjörsexamen från STI (Stockholms Tekniska Institut). Gjorde "lumpen" på Signaltrupperna i Uppsala (1959-60). Har arbetat på Sv. Radio AB, Standard Radio (ITT) som montör. 1966 som servicetekniker på Schlumberger Sv AB. 1969 anställdes jag på ett amerikanskt företag Litton som säljare Gifte mig 1963 och har 4 vuxna barn - 4 flickor. Pensionär sedan 2001.

Hur bor du?

Jag (vi) bor i en nyproducerad lägenhet vid Henriksdalshamnen. Lägenheten på våningsplan 5, består av två rum och kök. Vi har balkonger (37 Kvm) i tre vädersträck och med utsikt mot Sofia kyrka, Hammarby sjö och Hammarby/Luma området. Bäst med lägenheten är den fantastiska utsikten. Bra kommunikationer med bl.a. färjan till Lumakajen och Barnängskajen.

Hur har du bott tidigare?

Bodde som barn i villa i Äppelviken, därefter i Kollektivhuset Marieberg i Fredhäll. 1957 flyttade vi till S:t Eriksterrassen (bredvid Tulo huset). 1958 flyttade jag hemifrån till L:a Skinnarviksgränd på söder. Där bodde jag först i en etta men kunde flytta ner i huset till NB och fick en 2:a. Inget vatten eller ingen värm fanns. Likström i el-nätet. TC på gården. Utsikten var fantastisk Stadshuset tvärs över Riddarfjärden. Här gifte jag mig och här föddes två av våra flickor. 1967 köpte vi ett hus i Lännersta (65 000:-). Bodde där till 1973 då familjen blivit större flyttade vi till Boo och en 8-rumsvill byggd 1906. 1991 flyttade jag och min nuvarande fru till Vasastan (Norrtullsgatan 27) och 1999 flyttade vi till en 2:a på samma gata men nr 20. 2010 i maj flyttade vi till Stapelgatan.

Är du trygg hemma?

Vi är jättetrygga, har trevliga grannar och som sagt en fantastisk miljö runt vårt hus.

Hur skulle du vilja bo?

Vill bo så här, men det skulle inte vara fel med en trerummare. Området är perfekt och vi har inrett lägenheten efter vårt behov - blandat gammalt och nytt. Konstig fråga om vem vill bo med - min fru såklart (bara vi två).

Vad gör du hemma?

Som pensionär är man "ständigt upptagen" - och vi har 7 barn och 11 barnbarn! Jag har ju mina fyra flickor och 7 barnbarn. Min fru har 3 barn och fyra barnbarn. Vi har ganska ofta gäster och med ett stort umgänge så vi rätt ofta "bokade". Vi har också ett sommarställe som delas med mina systrar och kusiner. Vi tycker att vår, sommar och tidig höst är bäst då vi kan sitta ute och också utnyttja vår båt och sommarstället. Vi bor så

"kompakt" att städningen går på ett nafs - kanske någon gång per vecka ca 1 1/2 timme går åt.
Inredningen gjorde vi första året så nu är det som det är - mycket bra och trivsamt.