

KVINNA FÅR BESKYDDA KVINNA

Scouterna ha ej tid eskortera ensamma damer

—E skort av scouter eller andra ungdomar skulle skydda ensamma damer från att bli antastade eller överfallna på Stockholms mörka gator, sade stadsfullmäktigeledamoten, fru Margit Froste, vid högermötet för kvinnofriden i tisdags. Hon väddjade också till Kvinnoberedskapen att starta en byrå dit man kunde ringa om man önskade en pålitlig ledsagare från bio, teater eller någon bjudning.

Förslaget har fallit i god jord hos Stockholms Kvinnoberedskap, i varje fall är dess ordförande, fru Brita Juhlin Dannfelt, mycket intresserad, när Allehanda hör sig för om projektets realiserande. — Visserligen tycker man ju att det i främsta rummet borde ordnas med tillräckligt effektiv polispatrullering, säger hon, men i väntan på den önskvärda förstärkningen och som ett komplement till polisbevakningen har naturligtvis en privat säkerhetstjänst sitt berättigande. Att organisera en dylik kräver emellertid omfattande arbete och frågan kommer upp på vårt verkställande utskotts sammanträde 1 febr.



Med en stor stark ledsagare från Eskorttjänst går kvinnan trygg för "Blekansiktet" med kollegor

Lämpligen bör den ev. byrån för eskorttjänst kombineras med en organisation för tillfällig hjälp i hemmen, barnvakter o. d. — en fråga som vi länge övervägt på Stockholms Kvinnoberedskap. Bristen på hemhjälp är ju påtaglig och såväl unga familjer med barn som äldre ensamma människor kan behöva någon som kommer och assisterar dem någon timma emellanåt eller sitter hemma och passar barnen då föräldrarna är borta. För att en dylik hjälpbyrå skall fylla sitt syfte fordras dock först och främst att man har kontroll inte bara på dem som erbjuder sina tjänster till byrån utan även dem som anlita den.

För ungdomar och andra lämpliga personer som vill stå till förfogande blir en sådan vakt- och eskorttjänst ett ypperligt tillfälle till extrainkomster, slutar fru Juhlin Dannfelt som tycker det skulle vara roligt att göra ett försök med en hjälpbyrå i Kvinnoberedskapens regi.

Scouterna vilja hjälpa men sakna tid.

Att scouterna skulle stå till tjänst som ett slags ledsvenner genom Stockholms skumma gator finner sekreteraren Bertil Ekeröth i Sveriges scoutförbund ganska omöjlig. Saken ligger inte till på samma sätt här som i Danmark, framhåller han. Där har man allt trafikbesvär som uppkommer genom mörkläggningen. Så vitt jag kan förstå fungerar de vid biografen o. d. patrullerande scouterna främst som ett slags mörkläggningslotsar, som hjälper folk till spårvagnar.

Självklart är att de svenska scouterna inte drar sig för att hjälpa allmänheten, men när det gäller eskorttjänst bör saken ses från två sidor. Scouterna anlitas nämligen för så mycket numera att de knappast hinner med allt de måste göra. Ett par gånger i veckan deltar de i luftskyddsövningar, vidare har de sina vanliga scoutövningar och dessutom finns det något som heter läxor och studier att sköta. Hur behjärtansvärt ändamålet än är, måste jag säga att det skulle bli synnerligen svårt att realisera för scouterna. Fler poliser och bättre belysning tror jag blir det effektivaste sättet att komma till rätta med missförhållandena.

Studenterna vilja medverka.

Däri instämmer även studenternas representant, med. kand. S. Wolontis, ordförande i Sveriges Förenade Studentkårer. Kan inte ökad polispatrullering genomföras måste man dock överväga förslaget om eskort. Rent materiellt sett skulle naturligtvis studenterna ha fördel av en eskorttjänst som anlitate dem, säger han. Extrainkomster är alltid välkomna när man studerar. Vi har dock inte närmare satt oss in i organisationsfrågan — jag anser att den i första hand är en kommunal angelägenhet, som vi dock gärna vill medverka till att lösa, om projektet kommer upp.

Vandrarscouter ge kvinnovakt.

Initiativ till den kvinnovakt, som efterlysts, lät inte vänta på sig länge. Det unga gentlemanna-Stockholm tog genast fasta på den danska förebilden med frivillig vakt och de äldre scouterna — vandrarscouterna — vid Mäster Olofsgården erbjöd redan på onsdagen sina tjänster åt Östermalmspoli-

sen i form av frivillig säkerhetsvakt.

Man hade tänkt sig att ha en jourhavande vaktkår av scouter, som skulle stå till förfogande om kvällarna och som kunde anlitas av ensamma personer, som ville ha beskydd på sin väg hem från teatrar, biografen och offentliga lokaler.

En stund senare anmälde sig en gymnasieförening vid Östermalms lärover i samma syfte på polisstationen. Mäster Olofsgårdens scouter kommer nu att hos Ö Å begära tillstånd att få bilda denna särskilda säkerhetsvakt.