

# FREDSFANAN

VECKOTIDNING UTGIVEN AV SVENSKA FRED- OCH SKILJEDOMSFÖRENINGEN

OBLIGATORISK SKILJEDOM

MOT KRIG OCH MILITARISM  
FÖR FRED OCH RÄTT

VÄRLDSFREDSFÖRBUND

N<sup>o</sup> 9

LÖRDAGEN DEN 3 MARS

(20 årg.) 1917

## Uppbåd till kamp mot kriget.

Upp till allmän anslutning i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen. Folken i Europa måste vakna. Det gäller deras liv.

Mer än sex miljoner män i sin bästa ålder äro under senast gångna 30 månader mördade av kriget. Flera miljoner äro gjorda till krymplingar. — Hungersnöden står för dörren i hela Europa, ja långt utom dess gränser. — För varje dag som går, blir eländet allt värre i de krigförande landen, och föga bättre är det ställt i de små neutrala staterna inom vår olyckliga världsdal.

Det hjälper oss föga, att vi hållit oss utanför kriget. Hungersnöden när oss ändå. De livsmedel vi behöva undanhållas oss dels genom export och dels genom att sänkas i havsdjupet. Kriget fördärvar allt och alla.

Vad grannstaternas krig lämnar orört slösas bort på ändlösa mobiliseringar, s. k. "neutralitetsvakt", som kostar enorma utgifter i penningar och bortspild tid. Även vårt land hotas med partiell ruin, oaktat vi ej aktivt deltagit i kriget. Finge våra högröstade aktivister sin vilja fram, bleve Sveriges ruin fullständig.

Europas alla folk måste vakna. Sveriges folk måste också vakna, ej blott för att se den annalkande nöden utan för att — handla, innan det blir försent. Här hjälper ej suckar, böner och blotta önsknings. Av sådana ha vi haft mer än tillräckligt.

Vad skola vi då göra? Med all sin handling kan svenska folket icke göra ett tvärsamt slut på det rasande kriget. Detta veta vi.

Men det kommer en tid även efter kriget. Det är för den tiden vi måste inrikta vår strävan, våra handlingar.

Här måste bli något annat än det nuvarande eländet både i vårt land och andra länder.

Här måste resas en kamp på liv och död mot det gamla krigssystemet.

Vi kunna ej i evighet låta det nuvarande

anarkiska tillståndet mellan folken; detta permanenta krigstillstånd, som även i fredstid ligger över oss likt en kvävande mara, och som vid ett krigsulfrott fördärvar allt



(Teckning av I. Starckenberg.)

MILITARISMENS JÄRNHÅL.

som under århundraden blivit av trägna händer uppbyggt.

Vi kunna ej längre tillåta en handfull våldsmän att regera världen och i militarismens järnbojor hålla folkens menigheter färdiga att föras till slaktning, när hälsat det behagar våldsmännen att trycka på den elektriska knappen till den mina, den s. k. krigsberedskapen, som folket i fredstid lockats eller frugats att vara med om att iordningsfälla och ladda.

Men vad skola vi då göra?

Jo, vi skola först och främst organisera oss. Fredsvännerna äro talrika. De

utgöra huvudmassan av folket. De kunna på kort tid tillkämpa sig makten, om de bliva fast organiserade.

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, som i 34 år arbetat för fredens sak, räknade år 1915 5,000 medlemmar, har i år, 1917, över 15,000, men bör redan i år kunna uppbringa sin numerär till 100,000 — och nästa år ännu högre. Det bör kunna bli en fredshär, som inger respekt.

Riksdagen bör fyllas med pålitliga fredsvänner. Ingen bör väljas, som ej fullt och helt ansluter sig till Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens program.

Sveriges exempel skall bli vägledande för andra landsfredsvänner att göra sammalunda.

Världen skall avväpnas och Sverige på samma gång.

Först och främst skall den allmänna tvångsknekteljänsten, den s. k. "allmänna värnplikten", avskaffas.

Ett staternas världsfredsforbund skall bildas med mellanfolklig lag och rätt i stället för kulsprutor och snabbeldskanoner.

Krigets män skola avlägsnas från ledningen av folkens öden.

Rätten skall regera världen i stället för svärden.

För att nå detta mål kräves nu först: organisering av fredsfolket.

Upp alltså, män och kvinnor i Sverige, till allmän anslutning till Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen!

Närmare upplysningar erhållas hos Fredsbyrån, Regeringsgatan 74, Stockholm.

### Svenska Freds- och Skiljedomsföreningens Centralstyrelse.

Enskilda personer ur alla läger inbjudes till medlemskap. Årsavgift med föreningens veckotidning *Fredsfanan*: Helt år kr. 3:—, halft år kr. 2:—, kvartal kr. 1:—.

— Nykterhetsorganisationer, ungdomsföreningar, kvinnoföreningar, religiösa föreningar, fackföreningar o. s. v. kunna

ansluta sig kollektivt, då årsavgiften är endast 15 öre pr medlem och erhåller organisationens styrelse *Fredsfanan* gratis om sammanlagda avgiften uppgår till minst 5 kr. Blanketter för föreningar som önska kollektiv anslutning, erhålles å Fredsföreningens Exp., Regeringsg. 74, Sthlm