

Amerikansk väckelse ^{9/107} inom Sverges öfverklass.

Christian Science i Stockholm.

Den mäktiga, etiskt religiösa rörelse som under namn af Christian Science uppstått i Nordamerika och sedermera spridt sig till så godt som alla Europas länder, framförallt till England, har nu äfven nått Sverige. Ehuru ännu jämförelsevis föga utbredd har rörelsen dock vunnit anhängare i både Stockholm och Göteborg och framför allt bland de aristokratiska samhällslagren i Skåne. Anhängarna af Christian Science tyckas nämligen åtminstone i Sverige öfvervägande tillhöra de öfre tiotusen, och härigenom blir det kanske i någon mån förklarligt att rörelsen hos oss lyckats bevara ett visst inkognito. Emellertid ha vi satt oss i förbindelse med några af anhängarna af Christian Science i hufvudstaden för att inhämta tillförlitliga uppgifter om rörelsens trosläror, ändamål och spridning.

Vår sagesman började med att förklara att de upplysningar om Christian Science som tid efter annan lämnats i svenska pressen varit i hög grad vilseledande. Så till exempel hade man nyligen som sant återgifvit ett rykte om att lärans stiftarinna, Mrs Mary Baker Eddy, vore död, då hon i själfva verket befunne sig i allsköns välmåga i den lilla nordamerikanska staden Concord i New-Hampshire. Hon lefver där ett stilla och tillbakadraget lif, utan att på något sätt drifva propaganda för sin tro. I detta hänseende följa hennes lärjungar hennes exempel. De göra inga som helst ansträngningar för att genom yttre medel, möten och dylikt, sprida sin lära, utan sky i stället så mycket som möjligt offentligheten, så länge detta låter sig göra.

Sällskapet Christian Science grundades år 1866 som nämndt af Mrs Mary Baker Eddy. Det har i Amerika mellan 2 och 3 miljoner medlemmar, cirka 800 församlingar och kyrkor, hvaraf den förnämsta i Boston, och en ganska betydande press. Mrs Eddys förnämsta arbete "Science and Health with key to the scriptures" hade år 1905 utgått i 400 upplagor.

Grundtanken i scientisternas lära är att de uppfatta Nya testamentet fullkomligt efter ordalydelsen och att de betrakta de materiella företeelserna här på jorden såsom någonting af underordnad vikt. Liksom Jesus och hans lärjungar gjorde under och helade sjuka, så skola äfven vi nutidens människor genom att söka likna Jesus så småningom lära oss att behärska materien. Vi kunna visserligen ej begära att på det stadium vi ännu äro vi skola kunna liksom Jesus vara herrar öfver vind och våg. Men våra och våra medmänniskors kroppsliga och andliga skröpligheter skola vi åtminstone med den andliga kraften kunna lära oss att behärska. Alla slags sjukdomar härröra nämligen af inre orsaker, af fruktan, högmod, felsteg, brott etc., och kunna därför ej botas genom yttre medicinska medel. Man har ju också sett att läkarna ständigt förkastat de läkemedel de själva för ett femtiotal år tillbaka proklamerade som ofelbara. Enligt Christian Science botas sjukdomen genom bön — en bön som kan förrättas äfven af andra än den sjuke själf, af hvarje i Christian Science verkligt invigd person. Man riktar dock ej sina böner till en personlig gud — scientisterna erkänna nämligen ingen sådan — utan till en allestädes närvarande opersonlig guddom, en inkarnation af kärleken, sanningen och tron. Faktiskt är att tusentals personer säga sig ha blifvit botade från svåra sjukdomar genom scientisternas hjälp.