

Förbiörnsson

70

Göteborg den 21 Dec. 1910.

Min Vän!

Härmed har jag den stora glädjen meddela, att Gud Allsmäktig, himlarnes och jordens Skapare, älskar Er, ja, outsägligt. Jag vet att Ni ej tror det, ty Ni har länge vandrat i fiendskap mot honom och då antages Ni att Han är ond på Er, men så är dock icke förhållandet. Han värdar sig om Er och längtar att få frälsa Er från syndens och satans förfärliga valde öreslut hjärta. Detta är sanning. Se, den store och härlige Guden är kärlek.

Så säger Herren: Sann Gud och  
Frälsare är ingen utom mig. Vän-  
den eder till mig, så vorden I  
frälste, alla världens ändas,  
ty jag är Gud och ingen annan.  
Och: Den ogudaktige översig sin  
väg och syndaren sina tankar  
och vände sig till Herren, så för-  
barmar Han sig över honom,  
och till vår Gud, ty hos honom  
är mycken förlåtelse.

Se här Guds vittnesbörd: Så  
älskade Gud världen (alltså även  
Anton Nystrom) att Han gav åt  
honne sin enfödde Son, på det  
att var och en, som tror på Ho-  
nom icke skall förgås, utan  
hava ewigt liv. Ja, Gud har  
givit oss det ewiga livet, och  
det livet är i hans Son. Den

som har Sonen, han har livet;  
den som icke har Sonen, han har  
icke livet. Jesus Kristus är åt  
~~oss~~ given av Gud till wisdom,  
rättfärdighet, helgelse och för-  
lossning; en outsägligt dyrbar  
gåva!! Nu gäller det att möta  
eller förkasta; här på hänger  
det ewiga livet eller en ewig  
förbannelse.

Om en syndare vill vända  
sig till Jesus med alla sina  
synder, så skola de varda vita  
som snö, om de än woro blod-  
röda. Ja, detta är Guds ord.  
Min egen erfarenhet intyggar  
sanningen härav. Jag har  
levat utan frid med Gud,  
utan hopp för ewigheten, i  
fiendskap mot Gud, vilket

ju är det förskräckligaste av  
allt, men jag stannade för Guds  
ord och fick förlåtelse för alla  
mina synder, vilka voro blod-  
röda. Åh tack ske Jesus!  
Nu är jag rättfärdig och lyck-  
lig och har ett förtroligt um-  
gänge med min himmelske  
Fader; Han talar till mig och  
jag talar med honom i bon-  
åkallan och tacksägelse; Han  
är glad över mig och jag är  
glad över honom. Jesu blod  
renar ifrån alla synder, då  
man beder därom.

Tiden är kort härnäst.  
Skynda Er nu till Jesus, ty Han  
allena är vägen till Gud! Den  
som kommer till Jesus blir ej  
utkastad. Gud välsigne Er!  
Dancus Torbjörnsson