

Nazisterna gå

So. Morgbl.

i elden på

28/2-31

Högskolan.

Clartéisterna till attack i diskussionen.

Nazisterna slå nu på stora trumman till fullmäktigevalen. Efter sina misslyckade försök att med oriktiga uppgifter få hyra lokal, lyckades de på fredagskvällen arrangera ett möte i Nya högskolans A-sal, som fylldes av en ungdomlig publik, som kommit dit för att höra nazistgeneralen från Deje, veterinär Furugård utlägga sina, som han själv ansre, världsfrälsande läror.

Redan vid entrén märkte, man, att något ovanligt var på färde, ty där postade ett par resliga poliskonstaplar, och vid inträdet i föreläsningssalen måste var och en legitimera sig inför en vakt av nationalsocialister i khakifärgade blusar med armbindlar och axelband.

Under den akademiska kvart, som föregick mötets öppnande, rådde en förväntansfull stämning, och när veterinär Furugård som förste talare trädde upp på podiet, hälsade han publiken med nationalsocialisternas hälsning — uppsträckt arm liksom de gamla romarna — vilken omedelbart besvarades av en grupp på ett 50—60-tal uniformsklädda nationalsocialister.

Hr Furugård höll så ett föredrag i känd Hitlerstil. Han applåderades våldsamt, då han kallade riksdagen »hönsgård», vilket ger en föreställning om nazisternas ställning till riksdagen.

Red. Lindholm höll ett anförande i samma stil och applåderades livligt, då han apropos rasfrågan förklarade »att man kan inte förvandla en tax till vinthund genom att sätta käppar under honom.»

Härpå följde en livlig diskussion, vari hr Furugård häftigt angreps av Clartéisterna.

När mötet slutade, såg man en polisbevakning på ett 10-tal konstaplar utanför Högskolan.

Polisuppbådet hade lockat en liten skara nyfikna — sillénare, påstå nazis — till platsen, men allt förlöpte dock lugnt och stilla.