

DET VAR EN GÅNG...

... ett ungt par, som **våren 1955** tog examen som folkskollärare i Göteborg. Han hette Kjell-Walter och hon hette Inga. De fick sina första tjänster på **Hogens skola i Lur socken i Tanums kommun**. Där fanns en relativt nybyggd skola, med ett klassrum, gymnastiksal, läromedelsförråd och matbESPISningslokal med kök. Den gamla skolbyggnaden fanns kvar med en entré för ytterkläder och ett klassrum som värmdes upp av en vedkamin. Bredvid fanns en liten röd stuga, som skulle vara någon sorts slöjdsal. Nära skolan fanns en tjänstebostad på fyra rum och kök. Den blev deras första hem

På den tiden fanns inget högstadium. En ettårig fortsättningsskola hade funnits för elever som inte gick vidare till högre studier (realskolan). Den ersattes nu med en obligatorisk årskurs 7 klass.

Inga blev lärare för årskurs 3/4 - 5/6 klassen, som var placerad i den "nya" skolbyggnaden. Kjell-Walter blev lärare för årskurs 7. Klassen fick hålla till i den gamla skollokalen.

Upptagningsområdet för årskurs 7 var större än för de lägre klasserna i kommunen. På kommunens skolor fanns två årskurs 7 klasser till. Rektorsexpedition och rektorn fanns på centralskolan i Tanumshede.

För den första lönen köpte Kjell-Walter en 8 mm s filmkamera. Han hade filmat förut men först nu med egen kamera.

Efter avslutat läsår i åk 7 beslutades centralt att de tre åk 7 klasserna skulle göra en gemensam skolresa till huvudstaden Stockholm. Med på färden var den strikta rektorn, hans eleganta fru och inte mindre eleganta dotter. Från de tre skolorna respektive 7:klasslärare och dessutom från Hogens skola Kjell-Walters unga fru Inga.

Buss beställdes väskor packades. Förväntan var stor. Den största stad som de här ungdomarna sett var i bästa fall Strömstad.

Nu är sagans scen, rekvisita och deltagare på plats. Filmen kan börja!

Inga Tunell (f.d. Sohlberg) 2013