

Sådant händer

Käseri

Ej sällan nu för tiden är det någon svensk-amerikan, som får äran göra sin rond i Sverigepressen, oftast, det måste lyckligtvis erkännas, på ett hedrande och för oss svensk-amerikaner smickrande sätt. Än är det en "svensk som lyckas i Amerika", än en "svensk maskinarbetare som blir läkare", eller en "svensk torparpojke, som blir präst" o. s. v., men denna gång är det den till Sverige för någon tid sedan förrymde vinkelpredikanten Albert Dahlström som man ägnar särdeles stor uppmärksamhet i Sverigetidningarne.

Under rubriken "Äktenskapssvindler under religiös mask", skriver den stora Stockholmstidningens Dagens Nyheter i sitt nummer för den 30 jan.:

"Den såväl i Sverige som Amerika sedan åtskilliga år tillbaka mycket omskrifne predikanten och äktenskapssvindlaren Albert Dahlström gästar f. n. sitt fosterland och lär uppehålla sig i närheten af Flathult i Småland. Det är en man som folk bör se upp med. I Amerika har han upprepade gånger stått tilltalad för sedlighetsförbrytelser och brott mot lagen för hvit slafhandel, men det är knappast troligt att det afskräcker honom nu — det har inte gjort det förr. Redan för flera år sedan anslogs antalet af unga kvinnor som af Dahlström lockats från sina hem till närmare 50, och denna summa har sedan dess säkerligen ökats."

Tidigare ha hans valplatser hufvudsakligen varit Chicago, St. Paul och Minneapolis, men hans senaste bedrifter ha ägt rum i Tacoma, där han nyligen dömdes till fem års straffarbete under en process, vid hvilken det framkom att han i denna stad förfört 30 unga flickor. Hans advokat väddade emellertid till högre instans och utverkade att Dahlström frigafs mot 6,000 dollar borgen. Han passade då på att rymma till Sverige, och det kan naturligtvis befaras att han äfven här börjar sin verksamhet. För att om möjligt förekomma detta ha föräldrarne till två af Dahlström förförda flickor i Tacoma tillskrifvit Dagens Nyheter och anhållit att få varna särskildt landsbygdens befolkning för den ogenerade predikanten.

"Han kom till Tacoma 1913", skriva de, "hyrde en lokal och annonserade i tidningarne att 'Alb. Dahlström, Jesu Kristi tjänare', skulle hålla religiösa möten samt inbjöd skandinaver att besöka dem. Han gjorde dess-

utom själf besök i hemmen för att agitera för sina möten. Då våra flickor alls icke voro religiösa, brydde de sig icke om hans inbjudningar. Men han fortför oförtrutet att besöka dem 'för att föra dem till Gud', som han själf sade, och till sist lyckades han få dem fullkomligt under sitt inflytande. Han förklarade då att han fått en gudomlig ingifvelse att de båda skulle bli hans hustrur, och den ena af våra döttrar, Edna Englund, narrade han med sig till California, med uppgift om att han icke var gift. Han har emellertid låtit viga sig vid den ena kvinnan efter den andra för att där-

på öfvergifva dem, i flera fall sedan de blifvit mödrar. Vi ville gärna för att skydda våra landsmaninnor genom tidningarne varna dem för den listige förföraren, som besitter en fullkomligt hypnotisk makt öfver dem han utser till sina offer."

* *

I numret för den 6 febr. skriver samma tidning:

"Dagens Nyheter meddelade för några dagar sedan at den bekante svensk-amerikanske äktenskapssvindlaren Albert Dahlström efter några års frånvaro nu åter befann sig i det land som sett honom födas och dit han tagit sin tillflykt undan den amerikanska lagens straffande arm. Dahlström torde då ha vistats i Småland, men att döma af åtskilliga meddelanden som Dagens Nyheter de senaste dagarne motagit, hedrar den celebre mannen i detta nu hufvudstaden med sin närvaro och befinner sig, som vanligt, på eröfringsstråten. En arkitekt, som för några dagar sedan var på resa på ett tåg söderifrån, berättar att i samma kupé befunnit sig en person, som han senare efter porträttet i Dagens Nyheter med säkerhet ansåg sig kunna identifiera som Dahlström. Mannen i fråga hade under resan slagit sig i språk med en ung kvinna med tilltalande utseende på ett sätt som var så påfällande att Dagens Nyheter's meddelare fick det intrycket att mannen måste vara en agent för hvit slafhandel. Han tycktes fullkomligt hypnotisera sin interlokutor, och då denna vid Saltskog lämnade tåget hörde iakttagaren att de två kommo öfverens om ett senare sammanträffande.

En annan meddelare, en husmor, har blifvit tämligen obehagligt berörd af att hennes tjänarinna, en ung svensk-amerikanska, som endast vistats en kort tid i Sverige och som icke förut gifvit anledning till några anmärkningar, plötsligt börjat stå i rapport med en mystisk kusin från Amerika, lydande namnet Dahlström. Husmodern hade aldrig lyckats få se mannen ifråga, men hans röst i telefon gjorde ett synnerligen obehagligt intryck genom sitt insmickrande tonfall. Hon hade dessutom lagt märke till att flickan på lediga stunder med förkärlek ägnade sig åt läsning af något slags andaktsbok med initialerna A. D. Vidare ha ett par fosterföräldrar i Sundhyberg berättat för Dagens Nyheter att de häromdagen gjort den upptäckten att ett litet fosterbarn de för någon tid sedan tagit till sig säkerligen har den svensk-amerikanske svindlaren till sina dagars upphof."

Det är föga vackra saker som här sägas om Albert Dahlström, och de äro fullt berättigade, äfven om man torde ha "skarfvat" något vid uppgifvandet af hans offers antal. "Predikant" är dock ett för godt ord att användas i det sammanhanget, ty Albert Dahlström är visst ingen predikant, äfven om han själf stötar med den titeln. Det mest underliga i hela hans historia är att människor varit så godtrogna och lättleda att de blifvit hans anhängare.

Carl Smålandsson.

Exemplet tillkommit 2.3. 1915