

KATARINA SKJUTBANA

I dag är det bara några stenrester som avslöjar platsen där den gamla skjutbanan från 1897 låg. Då var det avlägsen landsbygd, långt från Stockholms stads industrialisering och expansion på malmarna.

I början av 1900-talet ökade behovet av skjutbanor utanför Stockholms malmar. Den ursprungliga skjutbanan anlades 1897 och övertogs av Katarina skytteförening från Södermalm 1901. Marken tillhörde fram till årsskiftet 1930 Hammarby gård och Nacka kommun.

Vid sekelskiftet tog det lång tid att på slingrande små vägar bland hagar, ängar och skogar ta sig hit landvägen från Södermalm. Det var betydligt smidigare att ta ångslupen "Nackanäs", från Barnängens brygga på Södermalm, till Sickla kvarn.

Skjutbanan var anlagd på den uttorkade Lillsjön, ungefär på platsen för nuvarande Markuskyrkan. Här fick dåtidens män och pojkar ur alla samhällsklasser lära sig ladda, sikta och fyra av med både gevär och pistol. Skjutvallarna var på 50-, 100-, 200-, 400- och 600-meters håll. Till skjutbanan hörde en röd skyttepaviljong och ammunitionsbodar.

Katarina skytteförening var en av Stockholms skytteförbunds mest aktiva. Både under första och andra världskriget var försvarsviljan på topp, vilket ökade aktiviteten bland föreningens medlemmar. Skjutbanan lockade även militären och folk från hemvärnet.



Männen tar rast bakom skjutvallen. Fotograf okänd. Bild i privat ägo.

Här fanns också ett koloniområde vid nuvarande Malmövägen, Ystadvägen och gamla Ekbacksskolan. Där hade kolonisterna från innerstaden s.k. "potatislotter". De drog nog inte alltid jämnt med skyttarna som väsnades och sköt skarpt.

Stockholms stad planerade "Bostadsområde å Södra Hammarby" i slutet av 30-talet som en av de första förorterna med den kommande tunnelbanan i åtanke. Den nybildade stadsdelen fick namnet Björkhagen och byggdes i huvudsak åren 1946-50.

Skjutbanan avvecklades 1942 och jämnades med marken 1944.

KATARINA SHOOTING RANGE



At the end of the 20th century the interest in shooting played a big role south of the city. Here men from all social classes learned how to "load, aim and fire" with both rifle and pistol. The old shooting range was in use until 1942, before it was demolished in 1944.

The proximity to existing Björkhagen made the area a rural idyll. In addition, small allotments, so called "potato plots" were established early on - where vegetables, fruit trees and berries were grown. No doubt it was a big blow for many allotment owners to see their houses levelled to the ground to make way for future roads and modern housing. Only in 1948 did the area get its name Björkhagen and ten years later the subway arrived.



En dag på skjutbanan - före hyreshusens tillkomst i Björkhagen på 1940-talet. Bild i privat ägo.