

Åkeshov



Eriks Dahllbergs "Suecia antiqua et hodierna" visar 1600-talets Åkeshov med huvudbyggnad, flyglar och muromgiven gårdsplan. Stockholms stadsmuseum.

Åkeshov var ända från 1600-talet ett av storgodsens i Stockholmstrakten. På de gamla ägorna har stadsdelarna Nockeby, Nockebyhov, Höglandet, Åkeslund och delar av Riksby brett ut sig. Mannen som började bygga slottet på 1640-talet hette Åke, riksmarskalken Åke Axelsson Natt och Dag.

Slottet hade två våningar med ett trapporn på framsidan och ett högt brant tak. Vid en ombyggnad på 1720-talet fick huvudbyggnaden sin nuvarande exteriör med det för tiden moderna säteritaket.

Vid 1700-talets mitt uppfördes orangeriet med sin vackert formade rokokofasad, idag Växus, samtidigt som interiören i huvudbyggnaden inreddes i rokokostil. I ett rum på övervåningen finns väggfält bevarade med målade romantiska herdscener efter franska förebilder. Arkitekt för ombyggnaden var Carl Hårleman, en av 1700-talets främsta arkitekter.

Efter flera privata ägare beslöt staden 1904 att köpa den stora egendomen Åkeshov och inrättade här en vårdanstalt. Därefter har huset använts både som skola och som församlingslokaler för Bromma församling under nästan 30 år. Idag nyttjas huvudbyggnad och flyglar för konferenser. I slottet har Bromma Hem-

bygdsförening ett samlingsrum och fotoarkiv, vilket är öppet för allmänheten några gånger per säsong.

Vid framdragandet av tunnelbanan och dess föregångare spårvagn nr 11 förändrades gårdsmiljön och några äldre byggnader revs men flera av gårdens gamla hus finns ändå kvar. Den stora ladugården som man ser från tunnelbaneperrongen användes under flera år som stallar för kungens får. I parken finns en statorbostad i två våningar och om man följer den gamla allén söderut kommer man till smedstugan och kvarnstugan.

På andra sidan Bergslagsvägen, norr om tunnelbanestationen, ligger Nya elementarskolan som uppfördes som läroverk 1948. Behovet av skolor var naturligtvis stort för alla de nyinflyttade barnfamiljerna i Bromma. I skolans närhet ligger Norra Ängby småstugeområde och smalhusområdet i Riksby. Vid sidan av skolan byggdes Åkeshovsbadet i slutet av 50-talet. Till Åkeshov gränsar Judarnskogen som är ett kulturlandskap med barrskog, ängsmark och sjön Judarn. Judarnskogen är sedan 1996 naturreservat och självklart ett värdefullt rekreationsområde för de boende.

Tunnelbanestation Åkeshov invigdes 1952.