

Masmo



Teckning av den s k "Masmogubben", ett mångtusenårigt porträtt i keramik.

Den mest sannolika tolkningen av namnet Masmo är "Granskogen där vargen håller till". Mo eller mor som efterleden ursprungligen hette, betyder granskog och mas är ett s k noanamn för varg. Man vågade inte uttala det riktiga namnet av rädsla för att vargen skulle dyka upp.

Masmoberget var en av de landremсор i Stockholmstrakten som höjde sig över havet under stenåldern. 1935 hittades här en stenåldersboplats som på 1980-talet undersöktes av arkeologer.

I skydd under det höga Masmoberget vid den dåvarande Albysjöns högt belägna strand var det ett idealiskt ställe att bo på för 4 000 år sedan. De stora villebråden älg, björn och hjort måste passera här över det smala näset, färskvattnet rann i Masmobäcken och i sjön fanns gott om säl, fisk och sjöfågel. Det var alltså väl försett med mat. Klimatet var också behagligt liknande det som nu råder vid Medelhavet. Vinrankan växte vild och mognade ända häruppe i mälartrakten.

Stenålderskulturen som slog sig ner här kallas gropkeramik eftersom man dekorerade lerkärlen med mönster av små intryckta gropar. Arkeologerna fann olika modeller av stenyxor liksom en flintskrapa för beredning av skinn, en liten dubbeleggad yxa i lera som någon burit som amulett och naturligtvis massor av keramikskärvor.

Det märkligaste fyndet var den så kallade Masmogubben som hittades 1976. Det är ett huvud, av keramik, med ögon, mun och håruppsättning markerade med gropar. Framställningar av människor från den här tiden är mycket sällsynta i Sverige. Vad "gubben" använts till är svårt att veta.

Masmo var ett torp under Glömsta gård, troligen tillkommet under slutet av 1600-talet. Byggnaden finns kvar som uthus till den villa som uppfördes 1907 på platsen, enligt uppgift ritad av Ferdinand Boberg.

En bortglömd kolerakyrkogård upptäcktes på Masmo äng i mitten på 1900-talet. De skelett som påträffades visade sig vara lämningar efter de 14 personer som dog under koleraepidemien som drabbade trakten 1834.

De fantasifulla flerfamiljshusen, som ligger på Myrstuguberget, uppfördes 1985-86 och är ritade av arkitekten Ralph Erskine.

Tunnelbanestation Masmo invigdes 1972.