

# Akalla



*Militärer på övning marscherande förbi Mellangården. Foto Per Bergström, 1965, Stockholms stadsmuseum.*

Namnet Akalla kan tolkas som ”åkarlarnas by” vilket syftar på Igelbäcken som ännu rinner söder om byn. Akalla by har gamla anor. I grönområdet intill byn ligger flera gravfält, som visar att platsen hade fast bosättning under järnåldern. Men ännu tidigare har det bott folk här. År 1974 undersökte Stockholms stadsmuseum ett antal bronsåldersgravar nära byn. De bör vara mer än 2 500 år gamla. Vid ett av gravfälten finns en offersten med skälgrupor från bronsåldern.

Akalla by omtalas första gången 1323, då jord i Akalla skänks till Uppsala domkyrka. Den äldsta kartan är från 1636. Än idag känner man från den kartan igen de olika byggnadernas läge, terrängens formationer och den slingrande Igelbäcken.

Den äldsta och största av de bevarade gårdarna på Järvafältet är Akalla. Särskilt intressant är Storgårdens manbyggnad. Den uppfördes i karolinsk barockstil under 1600-talets sista år och ägdes sedan 1700-talet av en och samma familj, familjen Jansson,

som brukade den ända fram till 1974. Mellangården är byggd på 1700-talet. Akalla båtsmanstorp, som en tid fungerat som byskola, har efter nedmontering uppförts på nytt under senare år. Flera av gårdens andra byggnader finns också kvar. De flesta av dessa används idag för olika slags fritidsaktiviteter.

En minnessten nära gården berättar att Akalla ligger på det gamla militära övningsområdet Järvafältet. År 1973 började området bebyggas med en blandning av olika hustyper och upplåtelseformer. Kring den värdefulla miljön i Akalla by är husen låga. Närmare stadsdelens centrala stråk trappas hushöjderna upp till 4 och 6 våningar. Centralt finns höga hus om 12–13 våningar, som helt dominerar stadsbilden. Totalt finns inom Akalla idag 4 200 lägenheter och här bor cirka 8 300 personer.

*Tunnelbanestation Akalla invigdes 1977.*