

Therese 36 från Norrtullsgatan i Stockholm passar ihop med sin lägenhet

Vem är du?

Jag är en människa som trivs med min tillvaro och är nöjd med var jag befinner mig i livet. Har landat i mig själv och känner mig inte längre lika rastlöst som när jag var yngre. Jag har hittat hem kan man säga.

Hur bor du?

Jag bor ensam i en liten tvåa i Vasastan och jag är väldigt, väldigt nöjd med mitt boende. Mitt hus är från 40-talet, ett funkishus som är välplanerat, har balkong och mycket förvaringsutrymme. Det är praktiskt och vackert på samma gång. Rymligt trots sina 42 kvm. Jag har inrett det precis som jag vill, med saker jag tycker är vackra. För första gången i livet bor jag precis som jag vill både inredningsmässigt men också geografiskt. Jag och min lägenhet passar väldigt bra ihop helt enkelt.

Hur har du bott tidigare?

Jag är uppväxt i Sollentuna utanför Stockholm i en trygg villaförort och i en trygg kärnfamilj. Jag hade en bra barndom men längtade tidigt in till stan. Jag visste att det var där jag ville bo. Att flytta hemifrån var en stor känsla av frihet trots att det tog många år innan jag verkligen flyttade på riktigt. Fram tills jag var 25 år kom jag hem mellan resor och tillfälliga boenden. Jag bodde då hemma några månader i taget. Jag bodde först på Gärdet ett år, sen USA ett år, Årsta två år, Asien 6 månader, London två år, Skarpnäck två år, Södermalm fyra år, Nacka ett år, Östermalm 6 månader, Södermalm tre månader, tills jag äntligen, 14 år senare, flyttade till Vasastan där jag bor nu. För att stanna! Här har jag mitt första egna riktiga hem och det fick jag först vid 32 års ålder.

Känner du dig trygg hemma?

Mitt hem är min trygghet och min absoluta friplats. Här vilar jag upp mig, roar mig och umgås. Mitt hem är oerhört viktigt för mig. När jag bröt upp från en lång relation för fyra år sen hade jag ingenstans att bo och var psykiskt knäckt. Att jag lyckades få tag på den här lägenheten var en kedja av slumpartade händelser, eller tur. Och det var först när jag flyttade hit som jag började läka. Jag har alltid känt mig hemma här, som om det alltid varit meningen att det var här jag skulle bo. Mitt hem blev min livboj och räddade mig. Det är jag övertygad om. Men det är inte bara en trygg plats och en plats för vila. Det är också en plats där jag haft mycket kul. Fantastiskt roliga fester, med 60 pers på 42 kvadrat. Och många middagar med familjen och goda vänner.

Hur är ditt drömboende?

Jag tror jag redan har mitt drömboende på sätt och vis. Men visst, ibland kan jag önska att jag hade ett större kök med ett stort bord som alla mina vänner kunde samlas runt och där jag bjöd på middagar med vin. Om jag någon gång har turen att få en son eller dotter, så skulle jag behöva ett sovrum till så att han/hon fick ett eget rum. Det fick gärna vara en sekelskiftslägenhet (1800/1900). Jag bor gärna kvar i mina kvarter. Ett annat drömboende är

en kalkstensgård på Gotland med massa gamla möbler och en öppen spis. Men jag vet inte om jag skulle vilja lämna Stockholm. Men kanske ett sommarhus på Gotland.

Vad gör du hemma?

Jag vilar hemma, lagar mycket mat och bakar. Läser, ser på film och pratar i telefon. Jag har ofta gäster här, många sover på soffan. Ett tag kallade mina vänner den för kris-soffan. En period var det många av dem som kom hit och sov över när de var ledsna. De behövde prata ut och gråta. Jag är glad att jag kan erbjuda en sådan plats till människorna jag älskar och är stolt över att de ser mitt hem som en trygg plats dit man alltid är välkommen. Jag har inrett mitt hem med gammalt arvegods, gamla möbler som jag hittat eller köpt och målat om. Och en del nya saker. Men det mesta är gammalt. Jag tänker att om man har lite fantasi så ser det lite ut som hos Emil i Lönneberga. Jag gillar inredning men aktar mig för att hemfalla åt för mycket trender eftersom jag tycker att det lätt gör lätt hemmet o-organellt. Jag städar inte så ofta, ett par gånger i månaden. Men jag plockar alltid upp efter mig och diskar. Var sak har sin plats så det är alltid ordning och reda här, annars mår jag inte bra. Jag tycker inte om när det ligger framme en massa fula saker och kläder. Det ser plottrigt ut. Jag ÄLSKAR mitt hem helt enkelt!