

Rune berättar om uppväxten i Stockholm från 20-talet och framåt

Rune Lysén växte upp senare delen av 20-talet i Gröndal som då var en förort till Stockholm. Bodde tillsammans med två syskon och föräldrar i 1 rum och kök och hade vi utedass på gården. Några köksapparater som kylskåp mm fanns inte på den tiden.

Våra föräldrar var uppväxta i Stockholm och även våra mor- och farföräldrar. De flesta på den tiden hade ingen högre utbildning utan hade vanlig 7-årig folkskola. Vår far var snickare och vår mor hade lönsömnad för att ekonomin skulle gå ihop. När jag började skolan fanns ingen matbispisning för barn utan jag fick ta med mig en flaska med mjölk och ett franska till skollunchen.

Man började i samhället ägna sig mer åt det sociala. Företrädarna Gunnar och Alva Myrdal initierade byggandet av barnrikehus i Kristineberg. Kravet var att familjer skulle ha minst 3 barn i familjen.

År 1936 fick vår familj möjlighet att flytta till Kristineberg till en två-rummare med innetoalett, balkong, kök med rostfri diskbänk mm. Vi fick gasspis men fortfarande fanns inga kylskåp på den tiden. Området i Kristineberg gick under namnet Myrdalen beroende på att det var så många barn. Få tänkte på att det var Gunnar och Alva Myrdal som hade haft initiativet till byggnationen för fattiga.

Under kriget hade vår familj ökat från 3 till 5 barn och fick nu möjlighet att flytta in i en 3-rummare i Årsta med för den tiden normal standard. Vid den tiden började jag växa upp och började i Stockholm stad yrkesskola på Polhemsgatan i Stockholm. Efter ytterligare några år började jag som många andra kvällskurser för att slutligen få en enklare ingenjörsutbildning.

Liver har varit vänligt mot mig och min familj och på ålderns höst sitter jag nu i min våning på Kungsholmen och tittar ut över Riddarfjärden och begrundande mitt långa händelserika liv

Hälsningar

3-generationen Stockholmare (mina barnbarn blir 5:e generationen Sthlmare)