

Micael 38 arbetar och bor hemma

Vem är du?

Jag heter Micael och är pappa till Tilda, 6år, och man till Karin, 38år.

Jag arbetar som konsult inom ekonomi, men vill söka mig bort till offentlig verksamhet, så jag vill arbeta med människor - för människor. På fritiden tycker jag om att umgås med min familj, laga mat, och vara ute i natur (och gärna plocka svamp!)

Hur bor du?

Jag bor i bostadsrättslägenhet. Jag bor tillsammans med min sambo Karin och vår dotter Tilda. Jag trivs i mitt hem då jag tycker om lägenheten, området vi bor i, och att det är nära - men inte i stan. Jag tycker om att vi inte kan höra någon motorväg och att vi kan andas frisk luft (liten partikelkoncentration där vi bor). Vi bor i ett av de finaste, gamla husen i Aspudden som fyller 100år år 2012. De ska vara de äldsta förortsbostadshusen i Stockholm.

Det jag kan sakna med vårt hem är mer spännande former, designmässigt, men vi har delvis valt bort det då vi har barn och ett är precis på väg.

Hur har du bott tidigare?

När jag var väldigt liten (0-1 år) bodde jag i en rivningskåk i Eskilstuna där mina föräldrar eldade i kakelugnar för att hålla varmt. Vi flyttade sedan till ett miljonprogramsområde där vi fick både en större hyreslägenhet (2:a) och jag fick ett syskon.

Vid 3års ålder flyttade vi till ett radonhus i ett av Eskilstunas sämre områden (miljonprogram). Det var grönt där och vi hade en större lägenhet. Där spenderade jag min huvudsakliga uppväxt. Jag trivdes där, även om det fanns många familjer som var trasiga och många invandrarfamiljer som hade det svårt med integreringen. Det fanns t ex en "finngård", en "turkgård", och några "vanliga" gårdar. Det var ofta gårdskrig, bara pga att vi inte kände varandra och att vi trodde att vi var olika.

Mina föräldrar skiljde sig när jag var 12år. Då bodde min pappa kvar i 4:a-rummaren, medans min mamma flyttade till en 3:a som var rätt nybyggd (80-talet). Min mamma flyttade sedan till det sämre området, fast i en separat lägenhet. Återigen en 3:a. Detta var nog pga missbruk och dålig hantering av pengar, vilket ledde till att hon blev vräkt. Vi bodde där varannan vecka. Missbruket fortsatte vilket gjorde att det blev allt otryggare att bo hos mamma i den nya lägenheten, som visserligen var närmare pappas och vår ursprungliga lägenhet. Min mamma och pappa lappade ihop sitt förhållande och flyttade ihop.

Något år senare flyttade vi till ett radhus utanför Eskilstuna. Det var ett fint radhus, byggt på sent 80-tal. Tyvärr fortsatte missbruket hemma och det blev sämre och sämre. Jag gick då på gymnasiet.

Jag flyttade ut efter att jag gått ut gymnasiet. Jag flyttade till en gammal soldatbarack i Sundsvall som gjorts om till studentkorridor. Mysigt och bra. Härligt att få lugn i livet! Att inte behöva konstant ligga efter med hyran. Att kunna spara ihop till en buffert. Att kunna fylla kylskåpet. Att kunna ha pålägg hemma. Skönt.

Efter ett år bytte jag upp mig till en större 1:a på 40kvm som var byggd på 90-talet med underbar utsikt över Sidsjön. Ahh...att kunna borsta tänderna på balkongen tittandes ut över en sjö! Jag trivdes bra där.

Sedan flyttade jag till Stockholm för att studera vidare där. I brist på lägenheter hittade jag ett inneboende, ett rum, hos en 78-årig gammal dam på Lidingö. Trevligt att se Lidingö och jag hade inget emot transporterna in till KTH. Dock blev det påfrestande då den äldre damen ville ha sällskap och jag inte kunde röra mig helt fritt. Efter ett år flyttade jag därifrån eftersom jag skulle flytta till Chicago, USA som utbytesstudent. I Chicago bodde jag på campus första året, i studentkorridor. Trevligt och praktiskt. Jag bodde tillsammans med andra utbytesstudenter från hela världen i samma korridor. Min rumskamrat och vän kom från Turkiet.

Efter ett år flyttade vi från campusområdet till bättre delar av stan. Ett coolt, och hippt ställe som redan hade påbörjat sin gentrifiering, men som ändå hade en hel del alternativa stilar. Intill där vi bodde låg t ex Chicagos gaycommunity, "Boystown".

Jag flyttade sedan hem och bosatte mig i min flickväns studentlägenhet två år senare, då jag slutförde mina studier. Det var ett rum i korridor i närheten av KTH. Gemensamt kök med andra korridormänniskor. Vi stannade där i ca 3-4 månader innan vi flyttade till vår första gemensamma lägenhet. Det var en 1:a i sekelskifteshus. En bostadsrätt som då kändes relativt dyr. Det passade oss bra att bo i Birkastan i Stockholm runt år 2000, då det fanns mycket kaféer, skivaffärer, och konsertlokaler i närheten. Härligt trägolv. Vi bodde där i fyra år, men behöll lägenheten. Vi flyttade till Vitryssland i 18 månader. Där bytte vi lägenheter tre gånger det första halvåret innan vi hittade rätt. Vi hittade en lägenhet, en tvåa, som ägdes av en vitrysk gammal dam. Vi hade vår första, och enda, bil där. Det var lite vitrysk standard, men trivsam. Heltäckningsmatta överallt, med en liten konstig balkong i trä.

Vi flyttade tillbaka till vår lägenhet som väntade på oss hemma. Vi skulle få barn. Tilda kom 2005 och vi hade redan innan börjat titta efter något nytt ställe. Vi hade bytt perspektiv på det som var värdefullt. Det var inte längre viktigt med närhet till stan, och vi brydde oss nu mera om grönområden och avgaser. Vi hittade vår nuvarande lägenhet, en fyra, i Aspudden. Vi bor där sedan 2005. Vi har inga konkreta planer på att flytta även om vi har ett barn på väg. Vi har en fyra och trivs bra.

Känner du dig trygg hemma?

Vårt hem är en trygg plats. I början hade vi problem i vår trapp med narkomaner som vill in till en förmodad knarkarkvart i vår uppgång. På natten kunde rutan till ytterdörren slåss sönder och knarkare rörde sig i farstun. Det försvann efter någon månad.

Hur skulle du vilja bo?

Jag skulle gärna ha det ännu närmare till naturen än i dag. Jag skulle gärna bo intill vatten och kunna se det varje dag då jag spenderade alla somrar på vatten. Likaså skulle jag gärna ha tillgång till en stor skog i närheten.

Vad gör du hemma?

Jag arbetar hemma och bor hemma. Vi har ganska ofta över kompisar till vårt barn Tilda, men inte så ofta bjudningar med andra familjer. Jag trivs bäst framför datorn i arbetsrummet. Vi städar nog rätt så normalt. Dammsuger en gång i veckan. Tvättar en gång i veckan.

