

Monica 78 bor i kollektivhus på Söder

Vem är du?

Monica William-Ohlsson är pensionär efter ett varierat yrkesliv, huvudsakligen inom Stockholms stads förvaltning. Frånskild med 3 barn och 5 barnbarn och 4 bonusbarnbarns barn som har engagerat mig mycket och fortfarande så gör. Flitig, självständigt skapande textilhantverkare efter pensionen. Medlem i vänsterpartiet men inte längre aktiv. Överklassrötter men strävar idogt på i en klassresa åt "fel" hållet som landat i medelklassen. Därav kanske en evigt bestående känsla av att inte riktigt höra hemma nånstans.

Hur bor du?

Bor sedan 18 år i en etta i ett kollektivhus för andra halvan av livet. D v s jag bor både ensam och tillsammans med ett 50-tal personer i åldern 50 - 92 år. Lägenheten har öppen planlösning, högst upp med strålande solnedgångar över hustaken på Söder. Ingen balkong men ett burspråk som släpper in ljus från flera håll. Tillgång till såväl takterrass som trädgård, Samt ca 350 kvm gemensamma lokaler för gäster, fester, motion, bastu, hantverk och samvaro i största allmänhet Delar ett litet fritidshus i skärgården med mina barn, som vi byggde på 70-talet.

Hur har du bott tidigare?

De 8 första åren i olika villor i Bromma, som vi nog egentligen inte hade råd med. Sedan lägenheter och fr. o m 10 års ålder i Göteborg på nybyggda, omskrivna Guldheden. Flyttade ihop med blivande maken i 20-årsåldern i omodern rivningslägenhet där nu GALLERIAN ligger. När första barnet kom flytt till en 30-tals-tvåa i Högalid, sedan med familjen till fyra och sexa i nybyggda kvarteret Drakenberg. Efter skilsmässa, när barnen började flytta hemifrån, en nedåtgående "bostadskarriär" från 133 kvm via 55 kvm till 26 kvm innan jag flyttade in i mina nu 37 (men ca 400 kvm om man räknar kollektivet!)

Känner du dig trygg hemma?

Här finns extra inbyggd säkerhet vid entrén så jag känner mig mycket trygg och behöver inte låsa min ytterdörr när jag ger mig ut i huset. God och tät kontakt med grannar varav några blivit mina bästa vänner. Min alzheimersjuka äldre syster bor också här men är inte helt beroende av mig eftersom vi hjälps åt att ta hand om varandra. Men självklart också konflikter med grannar, när man lever så nära varandra i vardagen Jag saknade bostad en mycket kort tid i början av 50-talet i bostadsbristens Stockholm.

Hur skulle du vilja bo?

Jag bor redan i mitt önskeboende Det är utmärkt att ha lite egen yta och relativt få ägodelar att ta hand om men ändå tillgång till allt man kan behöva i det gemensamma huset.

Vad gör du hemma?

Är mycket hemma men relativt lite i min lägenhet som främst är viloplats och en plats där jag kan läsa, lyssna på musik, se på vad jag vill på tv, umgås på tu man hand med den/de som är mig kärast. Inget större inredningsintresse nu på gamla dar. I övrigt trivs jag i husets

gemensamma utrymmen som är plats för såväl individuellt som gemensamt hantverkande, tidningsläsning, matlagning - egen eller till husets gemensamma måltider m m.
Avskyr att städa min egen lägenhet men gillar mina städpass i det gemensamma.