

Carin 24 har bott i Aspudden i hela sitt liv

Vem är du?

Mitt namn är Carin Isaksson, tvåbarnsmamma och sambo. Jag har bott i Aspudden i hela mitt liv och jag tror att jag är utformad utefter storstadens alla fördelar. Mitt mål i livet är att bli lärare, för att då kunna sprida kunskapen vidare.

Hur bor du?

Jag bor i en lägenhet i Aspudden med min sambo och mina två barn. Största fördelen med mitt hem är den fantastiska utsikten över Aspudden och Stockholm, vi bor högst upp med balkong, samt den öppna spisen som man har tillåtelse att elda i. Det negativa med vårt boende är att det nu börjar bli lite för litet för våran familj och därför söker vi nu ett större boende i utkanten av Stockholm där priserna är lite lägre. Jag har även turen att ha tillsång till 3 landställen, två sommarstugor och en fjällstuga. Ena sommarstugan ligger på Värmdö, Stockholms fantastiska skärgård och den andra ligger i djupaste dalarna. Detta är en enorm frihet och har berikat mig mycket!

Hur har du bott tidigare?

Tidigare så bodde jag i en annan lägenhet i Aspudden med mina föräldrar och min storebror. Jag trivdes bra i den lägenheten och övergången till att flytta "till eget" blev inte så stor då den bara ligger ett par hundra meter ifrån barndomshemmet. Jag känner mig lyckligt lottad att vara uppväxt i Aspudden som liknar en liten småstad, men med storstaden i närheten.

Är du trygg hemma?

Hemmet är min borg där jag kan vara mig själv och det är absolut en plats där jag känner mig trygg! Vi bor i en bostadsförening och detta tror jag gör att man kan känna sig tryggare, då man äger bostaden och den är din egen. Du kan göra nästan vad du vill med den och du behöver aldrig vara orolig för att hyresvärden ska ha klagomål på dig. En förutsättning är dock att man sköter sin del i bostaden och kommer överens med sina grannar, vilket inte är något problem då vår förening har väldigt bra sammanhållning.

Hur skulle du vilja bo?

Mitt önskeboende är en villa i Aspudden. Då skulle jag kunna behålla Aspuddens småstadscharm men ändå ha god plats för familjen. Tyvärr är detta i dagsläget inte aktuellt då bostadspriserna är hutlösa, men någon gång i framtiden så hoppas vi kunna köpa vårt eget hus i det här området!

Vad gör du hemma?

Vi har ofta vänner och familj som kommer över på middag, men då utrymmet är lite begränsat så går tyvärr inte alltid detta. Jag trivs som bäst när hela familjen är samlad på fredagskvällen och helgen precis har börjat. Då äter vi något gott tillsammans och ser på någon film eller spelar lite sällskapsspel. Då vi planerar att flytta så lägger vi just nu inte ner så mycket energi på inredning utan de som finns är det som vi tidigare gjort.

