

## **Marie berättar om god grannkontakt och att hemmet är hennes skydd**

### **Vem är du?**

Uppvuxen i stan men bor i Söderort sen många år. Arbetar som projektledare med unga vuxna. Jag är en stor humanist, tycker om att spendera stor del av min tid med familjen. Kallas för bokslukare av vänner att läsa är viktigt för mig men även att måla och vara kreativ på alla sätt. Historia är spännande! Även min egen. Är utbildad på Lärarhögskola och har alltid tyckt om att lära mig nya saker.

### **Hur bor du?**

Jag bor i Söderort sen många år. Mina barn är uppvuxna här. Har bott på flera ställen innan dess. Jag har alltid bott i hyreslägenhet, vill inte äga min bostad. Jag känner att min familjs olika lägenheter lika mycket är mitt hem som mitt egna. Sen ett par år lever jag ensam och då blev mitt hem oerhört viktig för mig, gav mig trygghet. Mitt hem är ett skydd, mitt hem visar vem jag är och tycker om. Min äldsta pojke sa en gång "Mamma, spelar ingen roll var eller hur du bor. Där du är, är vårt hem".

### **Hur har du bott tidigare?**

Jag är uppvuxen på en ö i Stockholm under väldigt knappa omständigheter, Kastellholmen. Ön var hela vår värld och vi umgicks nästan uteslutande med de andra på ön. Skola gick man på Djurgården "bland fint folk":). Omodernt, trångt, i mitt och mina systrars rum kunde vi aldrig helt dra ut sängarna för det fanns ingen plats. Vi delade badrum med hela vår huslänga och mammorna bykade en gång i månaden. Det var väldigt tryggt att växa upp där då alla hjälptes åt och alla kände varandra. Vi saknade aldrig något och världen bortom ön var inget vi funderade över. Sen flyttade vi till en 4:a i Årsta och fick eget badrum. Min mamma berättade att vi länge gick och undrade över när våra grannar skulle komma och låna badrummet. Gick inte att förstå att det var vårt bara. Vi hade finrum, där var vi aldrig och lekte, bara när vi hade gäster. Vi har alltid haft dörren öppen för vänner och kompisar och vårt hem var en samlingsplats för andra. Att flytta kändes konstigt men samtidigt bra. Min familj hjälpte mig med det, målade osv. och det kändes naturligt.

### **Känner du dig trygg hemma?**

Jag har haft förmånen att slippa vara bostadslös, inte heller har jag haft problem med grannar som stört eller så. Jag har positiva bilder av lagom god grannkontakt, tom två av mina väninnor hittade jag först som grannar. Viktigt att ha en bra kontakt, att låna ut en kopp socker osv. Jag tror vi alla behöver det lite grann. Jag hälsar gärna på alla o småpratar lite.

Hem vad är det för mig? Ja, mycket trygghet och skydd. I en period har jag haft det svårt och då har mitt hem hjälpt mig att känna mig lite trygg. Här har jag mitt liv, minnen, saker som betyder nåt för mig. Skulle kännas fruktansvärt att förlora något av det!

### **Hur skulle du vilja bo?**

Jag skulle vilja bo i ett hus där även alla i min familj kunde bo, typ ett generationsboende, gärna ha plats för en kompis som kanske vill bo med oss. Det är praktiskt, alltid någon där, vi kan stödja varandra, dela på kostnader osv. Gärna med lite trädgård att odla i utanför. Gärna

ett gammalt hus - de har en egen själ - och jag skulle försöka ta hand om det så fint o riktigt som jag bara kunde.

Jag är infödd stockholmska o vill så förbli så i eller strax kring stan vore bra!:) Ljusa färger, trä, vackra fönster med ljusinsläpp. Gamla gedigna möbler blandat med lite nytt. Modernt men inga ultramoderna saker.

### **Hur använder du hemmet?**

Vilar, är kreativ, gärna folk på besök. Har ofta mina barnbarn här som sover över. Tycker om att ha människor i mitt hem. Gärna göra saker tillsammans. Men jag älskar oxå att ligga länge en helmorgon, läsa tidningen och bara vara i lugn o ro.

Städar vid behov, ingen galning som måste ha det rent varje dag. Jag har släppt taget om det kravet nu, det finns viktigare saker. Kök är ett underbart rum, ett nav där allt händer och de flesta vill vara! Mina egna alster finns i överflöd hemma hos mig och jag trivs med det.