

## **Elisabeth älskar sitt delvis självbyggda radhus**

### **Vem är du?**

Jag är 59 år, arbetar som antikvarie på museum, är gift och har tre vuxna barn. Uppvuxen i Stockholm på Kungsholmen och har tidigare arbetat cirka 12 år som förskollärare bl.a. i Husby och Dalen. Jag har bott några år på 70-talet i rivningskåk i Birkastan, flyttade sen till Husby, tillbaka till innerstan, Hornstull och därefter på olika håll i söderort, Dalen, Kärrtorp och nu Björkhagen. Bostäderna jag bott i har varit från 1920-tal - barndomshemmet, sekelskiftet - Birkastan, Miljonprogrammet - Husby, 1980-tal- Dalen och därefter 1950-tal i Kärrtorp för att landa i självbygge från 1995 i Björkhagen.

### **Hur bor du?**

Jag bor nu i radhus delvis självbyggt och med ekologiska tankar bakom området. Jag bor där med man och varierande antal hemkommande vuxna barn som samtidigt delvis har annat boende men inte stadigt. Mitt hem är planerat av mig och min man i rätt stor utsträckning vad gäller rumsfördelning. Det är byggt i trä med relativt sunda material. Jag älskar mitt hem och tycker det är vackert med vackra fönster som vetter mot skog. Jag har tillgång till två sommarboenden som dock delas med mina bröder respektive min mans syskon.

### **Hur har du bott tidigare?**

Delvis har jag besvarat detta tidigare. Jag bodde som barn i en rätt stor lägenhet med mina föräldrar och två bröder. Jag hade ett mycket litet men dock eget rum. Mina föräldrar som bodde i tjänstebostad flyttade från lägenheten då jag var 21 år och då passade jag på att flytta in med en pojkvän i en rivningslägenhet på Tomtebogatan. Där fanns inte centralvärme utan varmvind och kakelugn. Pojkvännen målade hall och toalett i lila och oxblodsfärg. Kallt vatten men så småningom inköptes en varmvattenberedare som gick på gas liksom spisen. Badkar fanns i källaren.

Miljonprogramslägenheten i Husby var en dröm av utrymme och komfort i jämförelse. Stort kök, stort badrum och fin balkong. Men lite långt från alla andra.

### **Känner du dig trygg hemma?**

Jag känner mig trygg hemma även om det sker inbrott då och då främst i bilar. Jag låser inte alltid dörren då jag är hemma. Vi känner alla grannar. Har ingen erfarenhet av hemlöshet men har bott i andra hand och fått flytta hem vilket var jobbigt.

### **Hur skulle du vilja bo?**

Jag bor som jag vill bo. Skulle vilja ha ett vattendrag närmre annars är det ok. Vi inreder med rätt mycket second handmöbler och ärvt. Jag lever också med trevliga grannar nära mig. Har ingen tanke på att flytta någonsin om det inte blir nödvändigt.

### **Hur använder du hemmet?**

Jag använder mitt hem att leva i. Städar för sällan och är inte hemma så mycket som jag skulle vilja. Vi lagar gärna mat till oss själva, barn och gäster, spelar piano (min man) och sjunger och tittar på TV. Att läsa i sängen är nödvändigt varje dag. Sitta och prata med de vuxna barnen en stor njutning. Inredning är kul men måttligt.