

Eva 66 minns hur det var att sköta hushållet på egen hand vid 14 års ålder

Vem är du?

Hej, jag heter Eva och har varit pensionär sedan 1 1/2 år. Har arbetat som röntgensjuksköterska, och som barnskötare i familjehem. Jag har inte flyttat särskilt mycket. I mitt nuvarande hem har jag bott i över 34 år. Jag har en son på 35 år och ett litet barnbarn på 1 år. Jag trivs mycket bra och känner mig trygg i mitt bostadsområde.

Hur bor du?

Jag bor i ett tvåvåningsradhus. Jag bor inte tillsammans med någon. Huset är på ca 128 kvadratmeter. En friköpt tomt på 200 kvadratmeter, med en liten uteplats. Mitt kök är väl typiskt 70-tal med bardisk. De bruna golven och grästapeterna i brunt är utbytta mot ljusare. Förutom köket på nedre botten finns ett vardagsrum med utgång till uteplatsen och ett mindre rum med altandörr. Det mindre rummet har varit kombinerat gästrum och lekrum. Praktiskt under min 20-åriga tid som Dagmamma. Det finns också en gästtoalett med dusch och hall. En trappa upp finns tre sovrum varav ett med utgång mot balkong. Klädkammare tvättstuga och nyrenoverat badrum. Ett av sovrummen har fortfarande kvar ursprungstapeten. De andra har fått sina mörkgröna och storblommiga bruna tapeter och mörkgröna resp. mörkbruna heltäckningsmattor utbytta. Har fortfarande heltäckningsmattan kvar i övre hallen och i trappan.

Jag tycker att mitt hem är välkomnande och trivsamt. Håller på med att försöka göra mig av med en del möbler. Min son har litet mer minimalistiskt i sitt nya hus. Att ärva gamla möbler är liksom inte i tiden. Mitt nästa projekt är att byta heltäckningsmattorna mot trägolv, när pensionen tillåter det.

Hur har du bott tidigare?

Som barn bodde jag i en ganska stor vit villa med stor altan och en stor trädgård i ett litet samhälle utanför Vänersborg. Jag blev tvungen att flytta därifrån när jag var 10 år. Det kändes ganska traumatiskt att komma till en ö utanför Västervik. Saknade mina barndomsvänner, även om jag faktiskt har två klasskamrater från första klass boende inte långt från där jag bor nu. Vi fick kontakt för några år sedan. Det jobbigaste var min västgötska dialekt. Lätt att bli mobbad. På ön fanns affär och skola, med 21 elever i. En s.k. b3-skola. Man tog in elever vartannat år. Vi var tre klasser med en lärare. Vi hade en stor lantgård med många djur. Jag och min bror hade varsin gotlandsruss.

Att flytta hemifrån var inte så lätt. Jag var 14 år nyss fyllda. Bodde inneboende i ett gårdshus i Västervik. Ett litet rum med en enkel elplatta och fotogenkamin. Utedass hade dock möjlighet att besöka värdfolkets toaletterum med handfat. Där fanns endast kallvatten. Jag hade en gammaldags tvättstuga i dörren bredvid. Där hämtade jag vatten och tömde avloppshinken. Min mor sände grönsaker, rå fisk, kött och ägg med postbåten varje lördag. Jag fick laga till det så gott jag kunde på min platta. Hade också möjlighet att hämta mjölk och ost på mejeriet, tyvärr så hade jag bara ett skåp som förvaring. När isen lagt sig fick jag äta lunch, på kredit, på en bar. Jag ville ju inte oroa mamma, men det var inte så lätt för en 14-åring att leva ensam med läxor och allt praktiskt.

Jag gick 4-årig realskola. Det blev många tårar i min ensamhet. Jag bodde i en liten lägenhet på 28 kvadrat höst upp i en stor villa utan hiss, några år innan jag kom in på utbildning och bodde inneboende i Kalmar under tre år. Under 6 månader av den tiden bodde jag i ett studentrum i Jönköping.

Känner du dig trygg hemma?

Jag känner mig mycket trygg i mitt hem. Har bra grannar, även om många i min 65-hus-samfällighet har flyttat. Barnen har vuxit upp och barnfamiljer har tillkommit. Det har också blivit mera mångkulturellt. Bara på gott, som jag ser det. Jag har lyckligtvis aldrig varit bostadslös.

Hur skulle du helst vilja bo?

Jag har inga andra önskemål när det gäller boende för tillfället, även om mitt hus är litet för stort för en. Det är dessutom den billigaste lösningen just nu. Vill inte gärna hyra ut rum heller då jag skulle känna mig livegen. Har haft en tonåring boende en tid och han "kapade" tv, kylskåp m.m. Det lönade sig inte. Dessutom är det lyhört. Vänner och familj är däremot välkomna. Kanske något ekohus kan vara en dröm. Gärna vattendrag inom närhåll.

Vad gör du hemma?

Jag är intresserad av att baka och laga mat. Läser, syr en del, fixar med blommor och handarbetar. Har mitt arbetsrum en trappa upp där jag har min dator. Sitter gärna vid min fina björkmatmöbel och håller kontroll på ekonomi, skriver brev m.m. Har besök av min son med familj frekvent. Vänner litet nu och då. Angående inredning så försöker jag glesa ut. Ekonomin tillåter inte så mycket nytt. Byter textilier litet då och då. En kudde eller lampskärm kan göra mycket. Städar, javisst. Någon timme i veckan blir det allt.

Jag trivs alltid i mitt hem. Det är skönt på senvår och sommar att ha min uteplats. Nu på hösten är det skönt att kura ihop sig i stora hörnsoffan med en god biblioteksbok eller tv och tända ljus. Jag är stor kund på biblioteket i Spånga.