

Hans 49 tycker att tv:n tar över hemmet och försöker stänga av

Vem är du?

Jag jobbar på Stadsmuseet som publikchef och är allmänt intresserad av museer, historia, berättelser från Stockholm och hela världen. Jag bor ensam med en dotter och har en vuxen son i Uppsala. En särbo med dotter finns också i stan.

Hur bor du?

Jag bor i en bostadsrätt, en trea på 68 kvm. Lägenheten är ganska liten men planlösningen är suverän så den känns ganska rymlig. Lägenheten är min borg, jag har aldrig trivts så bra i ett hem förut. De flesta fönstren är utåt gatan och Brännkyrkagatan är ganska smal, så det är nära till grannarna tvärs över. Jag känner mig trygg av att ha människor så nära och bryr mig inte det minsta om insyn. Min dotters rum är mot gården och där finns en solig balkong, men den kan jag sällan använda eftersom den ligger i hennes rum. Huset är från 1985 och ganska fult, men läget är desto bättre. Jag går till jobbet, har två stora mataffärer runt hörnet och i stort sett allt man behöver finns på Hornsgatan.

Hur har du bott tidigare?

Jag är från förorten och växte upp huvudsakligen i Bredäng. Jag avskyr Bredäng. När jag var barn minns jag hur fult jag tyckte att det var där. Jag tror att det är därför jag absolut ville bo i innerstan nu. Att lämna föräldrahemmet var lätt och det gick ganska successivt. Jag gjorde lumpen i Visby och fick sedan hyra en kompis lägenhet på Strahlenbergsgatan vid Skärmarbrink i andra hand. Därefter reste jag lite och fick senare hyra en annan kompis lägenhet på Gärdet.

Min första egna lägenhet var i Tensta 1988. Dit flyttade jag med min dåvarand sambo och där fick vi vårt första barn. Det var ganska bra i Tensta men vi ville flytta till landet, så vi gjorde en kort turné till landet utanför Trosa. Det var inte särskilt lyckat, så vi flyttade tillbaka till Stockholm och Ruddammen 1992. Sedan blev vi kvar där, men vi flyttade gradvis uppåt i storlek ända tills skilsmässan, då var det dags att ta farväl av Ruddammen.

Känner du dig trygg hemma?

Mitt hem är min borg. Jag älskar att vara hemma och känner mig trygg där. Jag vill ha vackra saker omkring mig. Därför är det viktigt att det är fint, att möblerna är snygga, att det hänger konst på väggarna, att porslinet är snyggt osv. Ändå lägger jag inte ner särskilt mycket pengar på mitt hem. Det blir mycket lappa och laga, arvegods och loppis. Jag bjuder gärna hem folk och ser helst att min dotter tar hem kompisar istället för att var ute på kvällarna. Jag söker gärna kontakt med grannar, tycker det är tråkigt att bo isolerad från andra i huset. Det bidrar ofta också till lite social kontroll, om något går illa eller någon mår dåligt, brukar man upptäcka det.

Hur skulle du helst vilja bo?

Jag vill bo där jag bor, men en större balkong vore kul och gärna några kvadratmeter till. Jag trivs jättebra på Söder men kunde lika gärna bo någon annanstans i innerstan, dock ej i Vasastan för där tycker jag att det är jättetrist. Jag vill bo i lägenhet och inget annat. Jag tycker om när det är högt i tak och det längtar jag lite efter i mitt 1980-talshus. Det skulle vara kul att bo tillsammans med min särbo, men det funkar inte just nu, kanske senare när våra barn har blivit lite äldre. Det skulle vara kul med mera konst i mitt hem. Stora tavlor med starka färger.

Vad gör du hemma?

Jag är ofta hemma på min lediga tid. Jag har inte gäster så ofta som jag skulle vilja, men den tiden kommer nog. Det blir en del TV, men jag försöker stänga av så mycket jag kan. TV:n tar liksom över hela hemmet, men om man stänger av den blir det trevligare hemma. Man ser så att säga inte de levande ljusen i fönstren när TV:n är på. Jag spelar musik ibland, men tycker också att det är skönt när det är helt tyst. Sedan gör jag ju allt annat vanligt hemma, städar, diskar, lagar mat, bäddar sängen osv.

Jag är ganska bra på att ta bort saker, som jag antingen slänger eller skänker till Stadsmissionen eller någon annan. Nyss hittade jag sajten ilovegratis.se som var fantastisk. Jag blev av med en gammal säng som jag inte hade plats för.