

## **Ulla 63 vill bli av med saker**

### **Vem är du?**

Snart pensionär men kommer nog att fortsätta jobba i mitt yrke (konstnär). Kommer ursprungligen från Växjö, därefter bodde jag i Uppsala tills jag hamnade i Stockholmsområdet som studerande. Har haft en hel del andra jobb eftersom det är svårt att få inkomster som konstnär. Text har jag varit städerska och kontorist. Också aktiv i flera föreningar.

### **Hur bor du?**

Där jag bor nu har jag bott den längsta tiden i mitt liv, ända sedan 1984. Jag bor i en ganska liten fyrarummare med min man. Här finns också rätt mkt grejer kvar som tillhör våra båda döttrar. Den ena pluggar nu i Malmö, den andra jobbar ohyr i andra hand.

Vi har väldigt mkt bokhyllor och böcker. En hel del tavlor, och kaktusar och andra krukväxter. Här bor också två dabagamer i ett terrarium. Vi har gamla ärvda möbler och gamla välanvända möbler som vi en gång köpt nya. En trevlig lägenhet i ett trevligt lugnt hus (än så länge). Grannarna hälsar på varandra i trappen, och det brukar vara gemensam kräftska på gården i början av september.

Vi är de som bott här längst, faktiskt ända sen huset var nytt. En annan familj har bott här lika länge men de har flyttat inom trappen...

### **Hur har du bott tidigare?**

Innan jag träffade min man hade jag flyttat ett otal gånger inom stor-stockholmsområdet. Har bott både i kollektiv och studentkorridor. Hyrt i andra hand av släktingar. Senare eget kontrakt i Vårby Gård, därefter Kärrtorp. I genomsnitt flyttade jag en gång om året under en lång rad av år. Nu bor vi i ett av SKB:s hus i Gröndal (Kooperativ hyresrätt). Som barn bodde jag först i Lund, sen i Växjö. Vi flyttade därför att min pappa fick annat jobb. I Växjö bodde vi först i lägenhet, sen i hyresradhus. Min pappa bytte jobb en gång till, då hamnade vi i Uppsala. Föräldrarna köpte hus, fanns inget att hyra där (1964). Man kan säga att de gjorde en typisk bostadskarriär.

När jag flyttade hemifrån i Uppsala bodde jag i kollektiv med fyra-fem vänner. Vi var väldigt flummiga, byggde en soffa av en stulen lastpall och hade en stor avklippt svensk flagga på väggen. Spelade musik alldeles för högt och blev tillslut vräkta... De flesta av oss som bodde där pluggade då.

### **Känner du dig trygg hemma?**

Här där vi bor nu känns det väldigt tryggt. Nästan lite löjligt idylliskt. Men även i denna fridfulla port har det förekommit grannar som grälat högljutt eller misshandlat varandra. Dock är de bortflyttade nu.

Jag har haft tur och alltid haft någonstans att bo. Det är betydligt svårare för våra döttrar nu på 20hundralet.

Den mest "störda" lägenhet jag bott i var en av mina kusiners pyttelilla etta. Det var ett ganska gammalt hus på Bråvallagatan, lyhört. Så när grannen i våningen under spelade jättehög

musik fanns det ingenstans att komma undan, och han var för berusad för att höra dörrklockan... Nå det hände inte så ofta..

I Kärrtorp var det också väldigt lyhört och precis mitt i detta hus med enbart ettor bodde en kufisk gubbe som satte på morgonekot fruktansvärt högt kl 6 alla dagar. Men där bodde jag i en lite större etta o kunde byta mellan köket o rummet om det blev för störande.

### **Hur skulle du vilja bo?**

Jag är väldigt nöjd, skulle inte vilja bo någon annan stans. Men skulle så klart vilja bli av med en massa grejer som belamrar vårt hem. Vilket till dels beror på döttrarnas bostadsbrist, dels på att vi själva skulle behöva rensa och sortera... Ja, det vore så klart trevligt att ha råd med en större lägenhet. Denna är bara 89 kvm.

### **Hur använder du ditt hem?**

Det här hemmet är delvis arbetsplats, men mest ett behagligt bo att krypa in i. (Jag sköter de ekonomiska delarna av mitt jobb hemma, men har en atelje för det praktiska arbetet. Och min man, nu pensionär, jobbar med sina foton i datorn.) Vi är inte särskilt noga med städning, så det är tur att vi har gäster några gånger om året och tvingas städa. Bästa stället tycker jag är sängen på kvällen med ett korsord eller en bok. Eller vid köksbordet på morgonen med te och dagstidning. Rätt trevligt att sitta i soffan och virka också. Vår inredning är nog av typen schabby chic, helt utan nån speciell planering.