

Dödens skördar.

En af den frikyrkliga rörelsens första män alsomnad.



Svante Gustaf Borin.

Ater har en af de gamle fått hembud, och den frireligiösa rörelsens märkesmän och banbrytare inom vårt land blifva, med hvarje dag som går, allt färre och färre, snart äro de alla borta. Denna gång har liemannen skördat en af den baptistiska rörelsens tidigare anhängare, f. d. grosshandlaren S. G. Borin, som den 11 dennes fick hembud i den höga åldern af något öfver 84 år, och med honom har en af Stockholms första baptistförsamlings äldsta och mera sant intresserade medlemmar för alltid lyktat ett verksamt lefnadslopp.

Svante Gustaf Borin föddes i Lockna socken i Jämtland den 29 maj 1827 och kom i unga år till Stockholm. Vid cirka 30 års ålder blef han omvänd till Gud genom dr P. Fjellstedts verksamhet och i början af 1800-talet förenade han sig med Stockholms första baptistförsamling, där han sedermera nedlade mycket arbete dels inom söndagsskolan och dels under många år som diakon. Under förra hälften af 1880-talet öfvergick han till Södra baptistförsamlingen, för att hjälpa den äldrige pastor A. Wiberg i hans då makt-påliggande arbete, men efter dennes fränfalle flyttade han ånyo till Stockholms första, där han sedan till sin död stannade.

Hr Borin ägnade sig i unga år åt köpmannens yrke och idkade redan som 20-årig egen affärsrörelse här i hufvudstaden och senare en betydande grosshandelsaffär i viktualie- och kolonialvarubranschen, som han efter några år öfverlät i andra händer. Hr B. antog då erbjudandet att blifva det stora rederibolaget Nordtyska Lloyds representant här i Stockholm, en befattning som han skötte med omsorg och energi ända tills detta bolag nedlade sin rörelse i Sverige.

Inom baptistsamfundet var han under många år hedrad med olika uppdrag. Sälunda tillhörde han Stockholms distrikförenings styrelse, samfundets förvaltningsutskott före omorganisationen, som ägde rum under förra hälften af 1880-talet, Stockholms missionsförenings styrelse samt styrelsen för Betelsemi-

Lazarol i gröna fl

nariet, hvars kassör han äfvenledes var.

En rättseffens karaktär, öppenbjärtig och vänsäll efterlämnar hr Borin ett aktadt minne bland sina många vänner inom baptistsamfundet och långt utöfver dess gränser.

Tron på Gud, frälsningen genom Jesus Kristus var hans fasta grund. Kort före sin död sjöng han med darande stämma den härliga, trosfriska sången:

“Om någon mig åtsörja vill
Min grund till salighet,
Om icke mer behöfs därtill,
Som man bör hafva med,
Förutom Jesu blod och sår
Som man så ofta höra får;
Jag svarar då: min grund är god,
Den heter Jesu blod.”

Vid båren stå sörjande trenne barn, en son och två döttrar samt flere barnbarn jämte en talrik vänkrets.



Sommarkurserna.

Lund, måndag. Omkring 250 anmälningar hade till i går ingått till deltagande i sommarkurserna, som i dag börja här. Atskilliga anmälningar väntas inkomma i dag.

Göteborg, måndag. Högskolans sommarkurser ha i dag börjat med ett tal af professor Stavenow om kursernas mål och utvecklingsmöjligheter. 400 deltagare äro anmälda.

Grundstött ångare.

Visby, måndag. Ångaren Lucie, kaptän Andersen, hemmahörande i Newcastle på med svafvellast från Sicilien till Sundsvall, grundstötta i går morse utanför Hablingbo på Gotlands västkust.

Strejk vid Hällefors.

Eskilstuna, måndag. En arbetskonflikt, omfattande ett 40-tal arbetare, har utbrutit vid Radiatorsgjuteriet vid Hällefors. Enligt uppgifter till Eskilstuna-Kuriren var anledningen den att arbetsledningen framställt anspråk på