

Burtseff

1918 24/7

HERR

Dr Anton Nystrom

24 juli 1918

I en tid, då svåra slag drabba vårt land, och i avvaktan på de stora händelser, som det går till mötes i den närmaste framtiden, är det vår önskan att våra skandinaviska grannar måtte bättre lära känna vad som försiggår i Ryssland, samtidigt som vi önska höra deras åsikt om våra förhållanden.

96  
Nu mer än någonsin behöva vi lära känna varandra. Vi äro grannar och i framtiden måste vi komma i närmare kontakt med varandra än vad hittills varit fallet. I närslutna broschyr ha vi redan givit till känna våra åsikter rörande vissa frågor, som stå i samband med det ryska livet och med krigets problem. I den närmaste framtiden hoppas vi få mera i detalj inom såväl den dagliga pressen som i särskilda publikationer redogöra för frågor rörande Ryssland.

För närvarande skulle vi önska höra några framstående personers i de skandinaviska länderna mening angående dessa frågor. Vår avsikt är att bringa deras svar till offentligheten i såväl den skandinaviska som den ryska och över huvud hela den europeiska pressen.

Men det är ej blott ett uttalande i de i medföljande broschyr uppställda frågorna vi avse med denna vår skrivelse. Om det lyckas oss att fastställa huruvida det svenska samhället hyser intresse för Rysslands aktuella problem, blir det vår strävan att fördjupa detta intresse och giva det en konkret form, enkannerligen genom bildandet i Stockholm av ett svensk-ryskt sällskap för att sprida kännedom om Rysslands kultur och ekonomiska förhållanden.

Sedan den »ryska faran», vilken nog aldrig i verkligheten existerat, numera försvunnit, framträder Ryssland desto klarare i sin verkliga gestalt, såsom ett stort land med ett folk som

långtansfullt strävar efter sanning, höga ideal och folkens förbrödring. Det svensk-ryska sällskapets ändamål blir att fördjupa kännedomen om detta Ryssland, vilket hittills endast studerats ur litterär synpunkt. Det är svårt i detta ögonblick att noga definiera detaljerna av detta sällskaps verksamhet, men man kan förutsätta att det, förutom organiserandet av föredrag, föreläsningar m. m. d., bör upprätta ett ryskt bibliotek och kurser för studiet av ryska språket.

Genom stiftandet av dylika sällskap skapas möjlighet att närma de europeiska raserna till varandra i en gemensam kultur. Vad vårt planerade sällskap beträffar så skall det även tjäna det ändamålet att göra Sverige bekant med den slaviska världen, denna värld, som ännu är en föga känd och förstådd faktor för de väst-europeiska folken.

Vi bedja Eder i detta sammanhang bidra med ett uttalande avsett för publikation angående de ämnen, som beröras i medföljande broschyr, och meddela oss, huru Ni ställer Eder till förslaget om ett svenskt-ryskt sällskap.

Högaktningsfullt  
VLADIMIR BURTZEFF.

Adr. Vladimir Burtzeff

c/o Fröken Anna Lindhagen

Floragatan 15

Stockholm.

*P.S. Book sent through Miss A. Lindhagen  
by hand*