

Hägerstensåsen



Den nya Konsumbutiken på Insteckningsvägen 10 skall öppna den 19 september 1946. Foto Karl Sandels, Stockholms stadsmuseum.

Före 1938 var Hägerstensåsen en skogsklädd bergsrygg. Området var ett populärt friluftsområde med vidsträckt vy över många håll. Den enda närliggande bebyggelsen var gårdarna Mellanberg och Hökmossen. Norra delen av åsen tillhörde Hägerstens gård, vars ägare var handelsbolaget Olsson & Rosenlund. Södra delen hörde till Västberga gård, som ägdes av staden.

På stadens mark byggdes bara trevånings smalhus medan det på den norra delen även uppfördes sexvånings punkthus samt villor. De första husen blev färdiga 1939 och de sista var inflyttningsklara 1948. På slutningarna sparades ett ganska brett bälte natur- och skogsmark som på ett naturligt sätt avgränsar Hägerstensåsen från omkringliggande stadsdelar.

Andelen privata fastighetsägare var mycket hög liksom andelen smålägenheter var mycket stor. Många som flyttade in i husen arbetade på LM Ericssons då nya fabrik i Midsommar-

kransen. Efter kriget bosatte sig jämförelsevis många flyktingar från Östeuropa, framför allt från Estland, på åsen.

I slutfasen av planeringen framfördes tanken på ett mindre centrum med ett väl synligt höghus samt post och medborgarhus. Det dröjde dock ända till 1957 innan det av föreningslivet efterlängtat Medborgarhuset med Vår teater kunde invigas.

Friluftsbadet nära Södertäljevägen öppnades till midsommar 1961. Samma dag invigdes även friluftsteatern på slutningen mot Ericssons fabriker, byggd som en klassisk amfiteater och då med plats för över 2 000 sittande åskådare.

Nya hus med många ofta större lägenheter än i smalhusen har nyligen byggts längs Sedelvägen samt vid och i Hökmosseskolan. Dock måste den stolte postryttaren på väggen utanför det stora postkontoret numera meddela att posten har stängt.

Tunnelbanestation Hägerstensåsen invigdes 1964.