

skä vara alldeles obefogade. Ogifta Larsson hade sedan
 va gånger begärt hos hennes föreståndarinnan att få lämna
 skyddshemmet, men hade Larsson hvarje gång öfvertalats att
 stanna kvar. Då ogifta Larsson icke sett sig någon stund
 utvändigt tillräckligt för att komma ut från skyddshemmet, hade hon förda-
 gen den 8 deans oföfligen öfvikt från hemmet och begif-
 sig till

Mån 10 april 1915
 vit sig till dektivstationen för att begära hjälp att kom-
 ma ut från skyddshemmet.

Föreståndarinnan före förenlända skyddshem, fröken

A B S O N, Hilda Alvildsorf, som hörlördagen den 9 innevarande april

vit följande: klockan 11,45 förmiddagen inkom å de-

Ogifta Larsson till stationen för till resan stöldstraf-

gifvita från Centrala ogifta förre tjenerinnan Hilda Al-

besträffning för stilda Larsson och uppgaf, att hon mot-

kanten vid egde försinvilje kvarhölls å Drottning Sofias

där ogifta Larsson skyddshem i nr 39 A. Högbergsgatan, där

Ogifta Larsson hade hon varit intagen sedan den 15 augusti

under senare tiden, 1915, samt begärde att genom polismyn-

net, hvilken häftigdighetens medverkan blifva befriad från

sinnessjukdom. Därjätt vidare vistades å sagde skyddshem. Hon

uppgaf vistelsen å skyddshemmet ogifta Larsson uppgaf närmere i sa-

gen yngre kvinna viken följendes, som gränsade till berver-

sitt. Fröken Hallendorf Hon hade den 15 augusti 1915 frigif-

gifta Larsson möjlvits från Centralfängelset i Växiö efter

Med anledning undergången bestraffning för stöld samt

samt sedan ogifta omsedelbart blifvit omhändertagen och in-

lädda tecken till åtagen å förenämndens skyddshem, där hon

medicins doktor K. då ville blifva intagen till en början

att undersöka ogifthen om hon trifts rätt brå å hemmet, men

Efter verkställhede hon sedermera börjateventrifvas an-

der, att ogifta Lerdärstades, hvilket berott på, att den del

hof af hospitalsväref hennes kamrater å hemmet vid flera

Sedan å nogl. tillfällen orättvist förebrätt Larsson,

gifta Larsson genom för det hon icke hölle rent omkring sig,

hvilka beskyllningar ogifta Larsson an-

såg vara alldeles obefogade. Ogifta Larsson hade sedan till Stockholm Hospital & Kooradsberg, där hon mottogs för re gånger begärt hos hennets föreståndarinnna att få lämna

skyddshemmet, men hade Larsson hvarje gång öfvertelst att stanna kvar. Då ogifta Larsson icke sett sig någon annan utväg att komma ut från skyddshemmet, hade hon lörda-Länfängelset i Växiö efter undergången bestraffning för l:an den 8 dennes olofligen afvikit från hemmet och begifvit sig till detektivstationen för att begära hjälp att komma ut från skyddshemmet.

Ogifta Larsson är född den 20 februari 1895 i Vaule sogn i Norge, dotter till svenske undersåten arbetekarlen

Föreståndarinnan före förenämnda skyddshem, fröken August Larsson, och dennes hustru Hanna, född Olsen, hvilken Anna Hallendorf, som hörts i anledning häraf, har uppgifvare Ektenskapet var norsk undersåte och därefter svensk, vit följande:

kyrkoarkivens i Maria församling i Stockholm samt, såsom

Ogifta Larsson hade den 15 augusti 1915, då hon fri-förut nämnde, senast boende å Drottning Sofias skyddshem i gifvits från Centralfängelset i Växiö efter undergången huset n:r 39 A. Högbergsgatan, Stockholm som ofven,

besträffning för stöld, genom förmedling af fängelsepredi-

kanten vid sagde fängelse blifvit intagen å skyddshemmet,

där ogifta Larsson hela tiden vistats till den 8 dennes.

Ogifta Larsson hade under vistelsen å hemmet, isynnerhet under senare tiden, visat sig vara ytterst häftig till lynnet, hvilken häftighet ibland förefallit som en yttring af

sinnessjukdom. Därjämte hade ogifta Larsson på sista tiden

under vistelsen å skyddshemmet för en annan å hemmet inta-

gen yngre kvinna visat ett tycke, som gränsade till perver-

sitet. Fröken Hallendorf misstänkte på grund häraf, att o-

gifta Larsson möjligen vore sinnessjuk.

Med anledning af dessa fröken Hallendorfs uppgifter samt emedan ogifta Larsson äfven å detektivstationen förefedde tecken till åtminstone öfverspändhet, tillkallades medicins doktor K. O. N. Olander, n:r 1 Kungsbroplan, för att undersöka ogifta Larssons sinnesbeskaffenhet.

Efter verkställd undersökning förklarade doktor Olander, att ogifta Larsson vore sinnessjuk och i trängande behof af hospitalsvård, samt utfärdade intyg härom.

Sedan Kungl. Polisstyrelsens remiss erhållits, blef ogifta Larsson genom detektivafdelningen i automobil afförd

till Stockholms Hospital & Konradsberg, där hon mottogs för vård.

Enligt meddelande i Polisunderrättelser för år 1915, n:r 93, frigafs ogifta Larsson den 15 augusti samma år från Länsfängelset i Växiö efter undergången bestraffning för 1:a resan stöld.

Ogifta Larsson är född den 20 februari 1895 i Vaule sogn i Norge, dotter till svenske undersåten, arbetskarlen August Larsson, och dennes hustru Hanna, född Olsen, hvilken före äktenskapet var norsk undersåte men därefter svensk, kyrkoskrifven i Maria församling i Stockholm samt, såsom förut nämnts, senast boende å Drottning Sofias skyddshem i huset n:r 39 A. Högbergsgatan. Stockholm som oivan.

J. Sahlberg